

## Πρόλογος από το Αναρχικό Στέκι Ναδίρ

Η έκδοση αυτού του βιβλίου αποφασίστηκε να γίνει με αφορμή τις συνεχείς ειδικές διώξεις που έχουν γίνει εις βάρος αναρχικών – αντιεξουσιαστών τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Μια από αυτές είναι και η δίωξη κειμένου αλληλεγγύης που ασκήθηκε στα μέλη της αναρχικής επαναστατικής οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς τον Οκτώβριο του 2011. Η δίωξη αυτή με βάση το άρθρο 184 του Ποινικού Κώδικα <sup>1</sup> αφορούσε το κείμενο αλληλεγγύης προς το Αναρχικό Στέκι Ναδίρ μετά την 2ή εισβολή από μπάτσους στην κατάληψη. Αφορμή ήταν η φράση στο κείμενο της Σ.Π.Φ. *"9 χιλιοστά στα κεφάλια των μπάτσων"*.

Τέτοιου είδους δίωξη δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Μπορεί να δει κανείς στην Ιταλία, στην Χιλή στην Ελλάδα και αλλού. Στην Ιταλία το 1977 θα εκδοθεί το βιβλίο *"La Gioia Armata"* (Η Ένοπλη Χαρά), από τον Alfredo Maria Bonanno. Το βιβλίο αυτό όχι μόνο απαγορεύτηκε αλλά το Ιταλικό Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την καύση του βιβλίου και ο Bonanno καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία στα πλαίσια κυρίως της *«Operazione Ardire»* (Επιχείρηση Ευτολμία) & της *Operazione Thor* (Επιχείρηση Thor) έχουμε τις φυλακίσεις και τις διώξεις μεταφραστικών σελίδων αντιπληροφόρησης, και εκδόσεων. Το παράδειγμα της Ιταλίας αποτελεί κατά πολλούς ένα είδος προοικονομίας για το τι κατασταλτικές επιχειρήσεις θα γίνουν και στην Ελλάδα.

Το κριτήριο που επιλέγει το κράτος για να προχωρήσει σε τέτοιες διώξεις είναι η διάχυση, η απεύθυνση, η επιρροή και φυσικά η πρόκριση της άμεσης δράσης του έκαστου διωκόμενου. Δεν μιλάμε εδώ για ποινικοποίηση της σκέψης αλλά για ποινικοποίηση της πρακτικής θεωρίας. Τότε παύει να ισχύουν τα δικαιώματα και οι παραχωρήσεις, διαταράσσονται οι ισορροπίες, σπάει εν τέλει η βιτρίνα της δημοκρατίας...

Το βιβλίο ασκεί έντονη κριτική στη αυστηρά στρατιωτική οργάνωση ενός κινήματος που μεταμορφώνει την χαρά σε καθήκον. Η εξέγερση δεν είναι βεντέτα είναι χαρά, είναι «παιχνίδι» όχι θυσία. Ζωή όχι θάνατος.

Πέραν αυτού, το βιβλίο μιλά για τον πρόσχαρο δρόμο της καταστροφής μέσα από την δυναμική του ατόμου.

Ο Alfredo εισάγει την έννοια του «κώδικα». Κατά τον Bonanno είναι ο τρόπος του κράτους να διαχειρίζεται καταστάσεις, συμπεριφορές και κινήματα διατηρώντας ισορροπίες και θεσμούς. Ο Bonanno όσων αφορά το θεσμο και την ηθική της εργασίας τονίζει πως υπάρχουν 3 κώδικες εκμετάλλευσης. Ο ελιτίστικος καταναλωτισμός, ο κοινωνικός καταναλωτισμός, και η αυτοδιαχείριση. Οι αναρχικοί δε μπορεί να μιλάνε για μεταρρύθμιση της παραγωγής αλλά μό-

νο για την καταστροφή της προσθέτοντας ότι η επανάσταση δεν δίνει εγγυήσεις. Πρέπει να προβούμε σε πλήρη άρνηση των συνθηκών, με αρχή την αξία της εργασίας. Μιλάει επίσης για το παιχνίδι της κοινωνικής ειρήνης και το θεματικό της δημοκρατίας.

Συνεχίζοντας τονίζει ότι το κίνημα πρέπει να λάβει υπόψη του την περίπτωση να εκφυλιστεί, να πέσει στη λούπα της μεταρρύθμισης, να προσπαθήσει να διορθώσει τα πράγματα, να μην κατανοήσει την εποχή που ζει, την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Επίσης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι μπορεί να τους χαρακτηρίσουν προβοκάτορες, και να αντιμετωπίσουν το μένος από του “αρχηγούς της επανάστασης”.

Η επανάσταση λέει ο Alfredo δεν πρέπει να λειτουργεί σαν παυσίπονο αλλά να θεραπεύει. Δεν πρέπει να τυποποιηθεί και να ενσωματωθεί σε κανένα «κώδικα» .Οι αναρχικοί θα πρέπει να αρνηθούν τις προπαρασκευασμένες ιδέες.

Οι αναμονές, οι δισταγμοί, η κοινωνική ειρήνη, οι συμβιβασμοί πρέπει να μπουν στην άκρη.....

Μέσα σε αυτό βιβλίο μπορεί να κατανοήσει κανείς την κατάσταση του ιταλικού κινήματος το 1970-80 στην Ιταλία και να αναζητήσει κοινά στοιχεία με τις συνθήκες σήμερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία.

Υ.Γ.: Το βιβλίο θα διανέμεται με αντίτιμο 4€, τα οποία θα καλύψουν οικονομικές ανάγκες φυλακισμένων αναρχικών.

*Ιούνιος 2013*

*Αναρχικό Στέκι Ναδίρ*

<sup>1</sup> άρθρο 184 , Ποινικός Κώδικας : «Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών».