

ΜΕΝΥΕΡΑΝΓ!

Στιγμιότυπα του
αναρχικού πολέμου
από την Ινδονησία



αναρχικό εκδοτικό / μεταφραστικό εγχείρημα

*"Ονειρεύομαι την κατάρρευση,
την κατάρρευση της μηχανής.*

*Κρατήστε τη φωτιά ζωντανή, σύντροφοι,
μην την αφήσετε να πεθάνει."*

Eat



Περιεχόμενα

Για το αναρχικό μεταφραστικό/εκδοτικό εγχείρημα Έρεβος.....σελ. 4

Εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης.....σελ. 5

Συνέντευξη με τα πρώην μέλη του ανατρεπτικού αναρχικού εγχειρήματος NEGASI,
από την Ινδονησία.....σελ. 6

Αντάρτικο πόλης και FAI/IRF Ινδονησίας.....σελ. 12

Για τους συντρόφους Eat και Billy

Η υπόθεση και ένα κείμενο.....σελ. 29

Όταν ψελλίζει η εξουσία... – Το χρονικό της δίκης.....σελ. 32

Τώρα μιλάμε εμείς – Διεθνή καλέσματα και χτυπήματα αλληλεγγύης.....σελ. 35

Γράμματα και κείμενα των συντρόφων από τη φυλακή.....σελ. 40

Για το σύντροφο Ryo.....σελ. 47



Η μπροσούρα τυπώθηκε στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 2013, σε περιορισμένα αντίτυπα και διατίθεται χέρι με χέρι, μετά από επικοινωνία με το εγχείρημα. Επίσης, διαχέεται διαδικτυακά μέσω συντροφικών ιστότοπων.

Για το αναρχικό μεταφραστικό/εκδοτικό εγχείρημα Έρεβος

Το αναρχικό εκδοτικό/μεταφραστικό εγχείρημα Έρεβος είναι μια πρωτοβουλία ατόμων του ευρύτερου χώρου της Νέας Αναρχίας, που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διάχυση του λόγου, της θεωρίας και της πράξης των ριζοσπαστικών αναρχικών τάσεων και αντιλήψεων.

Μεταφραστικό, επειδή η μετάφραση του υλικού συντρόφων από το εξωτερικό, σπάει τα εθνικά σύνορα και εδραιώνει τη διεθνή διάσταση του αναρχικού πολέμου. Ανοίγει κανάλια επικοινωνίας μεταξύ συντρόφων από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, δημιουργώντας ένα άτυπο δίκτυο πληροφόρησης και συντονισμού. Οι διαφορετικές γλώσσες που μιλούν οι αναρχικοί αγωνιστές πρέπει να πάψουν να είναι εμπόδιο στη διεθνοποίηση της αναρχικής πρακτικής. Αυτό το πρόβλημα καλούνται να λύσουν οι μεταφραστικές ομάδες.

Εκδοτικό, επειδή πριν από οποιοδήποτε τύπου δράση προηγείται η θεωρία, η ανάλυση και ο σχεδιασμός. Γιατί για εμάς, οι αναρχικοί δεν είναι απλά φαντάροι που διεκπεραιώνουν εντολές αλλά συνειδητοποιημένοι και σκεπτόμενοι μαχητές. Πριν σπλίσουμε λοιπόν τα χέρια μας, ας σπλίσουμε τη σκέψη μας.

Έρεβος, επειδή έχουμε σιχαθεί την ψεύτικη λάμψη και το φως αυτού του κόσμου, που βρωμάει εκμετάλλευση, εθελοδοουλία και παραίτηση. Μέχρι το πηχτό σκοτάδι της Μαύρης Αναρχίας να καταπιεί το Κράτος, το Κεφάλαιο, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του εγχειρήματος

Για επικοινωνία: erevos@espiv.net / Ο ιστότοπος του εγχειρήματος: erevos.squat.gr

Εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης

Αναλάβαμε, ως εγχείρημα, την πρωτοβουλία έκδοσης αυτής της μπροσούρας, σε μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε τον ανατρεπτικό αναρχικό χώρο, όπως αυτός αναπτύσσεται και δρα στην περιοχή της Ινδονησίας.

Η προσπάθεια μας αυτή βασίζεται στην αντίληψη εκείνη, που λέει πως πρέπει να αφήνουμε τα δρώντα υποκείμενα να μιλούν για τα γεγονότα που συνέβησαν ή συμβαίνουν και όχι να παίρνουμε το ρόλο του επιστήμονα ιστορικού ή του πολιτικού αναλυτή, διαμεσολαβώντας μεταξύ του αρχικού πομπού και του τελικού δέκτη. Γι' αυτόν το λόγο, σε όλην την έκταση της μπροσούρας, ο δικός μας ρόλος είναι απλά αφηγητικός και επεξηγηματικός. Όλα τα κείμενα, είτε πρόκειται για ανατρεπτικά εγχειρήματα, είτε για αντάρτικες ομάδες, είτε για τις υποθέσεις των νεκρών και φυλακισμένων συντρόφων, είναι τα δικά τους κείμενα, ο δικός τους λόγος. Γι' αυτό και επιλέξαμε να μπουν όλα, ανεξάρτητα αν εμείς, ενδεχομένως, δε συμφωνούμε απόλυτα με τα πάντα.

Ξεκαθαρίζουμε, επίσης, πως για μας, αυτό το πόνημα δεν έχει να κάνει απλά με την ιστορική καταγραφή γεγονότων, ενός παρελθόντος που πέρασε. Για εμάς, το στοίχημα που έθεσαν οι σύντροφοι μέσα από τα γεγονότα που περιγράφουν αυτές οι γραμμές, εκείνο της διαρκούς αναρχικής εξέγερσης, παραμένει αιώνια ανοιχτό και ό,τι έχει συμβεί λειτουργεί σα μάθημα, σαν προβληματισμός και σα γνώση και εμπειρία, που γεμίζουν τη φαρέτρα μας για την επόμενη μάχη. Είναι μια συζήτηση μεταξύ συντρόφων στα πλαίσια της συνωμοσίας τους, για την καταστροφή του υπάρχοντος.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε πως όλα τα αγγλικά ή μεταφρασμένα κείμενα πάρθηκαν από τους ιστότοπους Contra Info, 325, War on society, Parabellum και Erenos και επίσης, να ευχαριστήσουμε τα συντρόφια, πρώην μέλη του ανατρεπτικού αναρχικού διαδικτυακού εγχειρήματος NEGASI (το πρώτο στην περιοχή) αλλά και άλλων αντίστοιχων εγχειρημάτων, από την Ινδονησία, για την απάντησή τους στο κάλεσμά μας.

Από τη Χιλή μέχρι την Ινδονησία, ζήτω η Μαύρη Διεθνής!



Συνέντευξη με τα πρώην μέλη του αναρχικού ανατρεπτικού εγχειρήματος NEGASI, από την Ινδονησία

Η συνέντευξη έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2013.

Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε να αναπτύσσεται, κυρίως στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, ένας πιο ριζοσπαστικός και επιθετικός αναρχικός πόλος που βάζει στο στόχαστρο συνολικά το υπάρχον. Υπάρχει αντίστοιχη ανάπτυξη στην Ινδονησία και αν ναι, πώς θα περιγράφατε τα αποτελέσματά της;

Πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να πούμε, πως τα αγγλικά μας δεν είναι και τα καλύτερα. Αλλά δεν πειράζει, τα μηνύματά μας μπορούν να φτάσουν σε σας και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως το NEGASI πλέον δεν υπάρχει. Αυτό συνέβη επειδή η συλλογικότητα αποφάσισε πως λειτουργούσε κάπως σαν «κέντρο», πράγμα που επηρέαζε τα άτομα της ομάδας, αφού πλέον δεν αναγνωρίζονταν ως ατομικότητες αλλά ως κομμάτια του NEGASI.

Τα τελευταία δύο χρόνια, βλέπουμε την ανάπτυξη μιας νέας αναρχικής αντίληψης, τα άτομα της οποίας για πρώτη φορά αυτοπροσδιορίζονται ως εξεγερτικοί αναρχικοί. Προοδευτικά, αυτή η αντίληψη έγινε ο πυροκροτητής για να ξεσπάσει ένα κύμα μιας νέας αναρχικής φιλοσοφίας στην Ινδονησία, πέρα από το συνδικαλισμό και τον κοινωνικό αναρχισμό. Αυτός ο νέος πόλος ξεκίνησε με την αντάρτικη δράση στη Makassar (Νότιο Sulawesi) και συνέχισε στο Manado (Βόρειο Sulawesi), στο Badung (Δυτική Java) και διακόπηκε για μικρό χρονικό διάστημα στην Τζακάρτα (Κεντρική Java), μετά τη σύλληψη των Eat και Billy.

Η πόλωση έγινε πιο ριζοσπαστική μετά την κριτική των κοινωνικών και πασιφιστών αναρχικών στην αντάρτικη δράση των αναρχομηδενιστών. Η κριτική ξεκίνησε όταν η IRC (Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης) συνέχισε την εκστρατεία της ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς και με άλλους πυρήνες της FAI/IRF. Κάποιοι κοινωνικοί αναρχικοί φοβούνται πως η δράση της IRC μπορεί να τους επηρεάσει και να καταστρέψει τα πονήματά τους.

Στην Ελλάδα, αυτός ο χώρος αποτελείται από ατομικιστές/μηδενιστές, αντιπολιτισμικούς, εξεγερσιακούς και οικοαναρχικούς συντρόφους. Στην Ινδονησία έχει παρόμοια συγκρότηση; Είναι εμφανείς τέτοιες τάσεις;

Αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι στην Ινδονησία υπάρχουν οι αναρχομηδενιστές, που δρουν βίαια και οι ομάδες των κοινωνικών αναρχικών, που δε συμφωνούν με αυτό. Στην Ινδονησία, οι διαφορετικές αναρχικές τάσεις δεν είναι εμφανείς. Οι διαφορές εμφανίζονται μόνο μεταξύ ατόμων.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον αγώνα για την απελευθέρωση των ζώων και της γης και πώς θεωρείτε ότι συνδέεται αυτός με την υπόλοιπη αναρχική πολεμική στο υπάρχον; Υπάρχουν σύντροφοι στην Ινδονησία που συμμετέχουν σε τέτοιους αγώνες;

Κάποιοι αναρχικοί συμμετέχουν στους αγώνες των ιθαγενών πληθυσμών, σε αγώνες για την απελευθέρωση της γης και στους αγώνες των αγροτών ενάντια στο υπάρχον. Κάποιοι αναρχικοί στην Ινδονησία είναι επίσης χορτοφάγοι. Για εμάς, η απελευθέρωση των ζώων και της γης είναι αδιαχώριστη από την κριτική ενάντια στην κοινωνία και στο υπάρχον.

Βλέπουμε πως στην Ινδονησία δραστηριοποιούνται κάποιοι από τους πιο μαχητικούς πυρήνες της FAI/IRF, όπως η Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης, ο Πυρήνας Θυμού και παλαιότερα ο Πυρήνας Tortuga. Σε ποιο πολιτικό σκεπτικό θεωρείτε εσείς πως δρουν αυτές οι ομάδες;

Εμείς θεωρούμε πως η Ινδονησιακή FAI/IRF είναι οι αναρχικοί, που εφάρμοσαν τη μηδενιστική – εξεγερτική θεωρία στην πράξη. Τους υποστηρίξαμε και είμαστε περήφανοι για τη μικρή μας συμβολή στη μετάφραση και στη δημοσιοποίηση της δράσης τους, όταν τα καθεστωτικά ΜΜΕ και οι κοινωνικοί αναρχικοί αρνούσαν ακόμα να το κάνουν.

Τώρα, εξ όσων γνωρίζουμε, στο χώρο του μητροπολιτικού αντάρτικου στην Ινδονησία υπάρχει μόνο η Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης. Αυτή η ομάδα έχει δύο πολύ ενεργούς πυρήνες, τη Μονάδα Θυμού και το Μηδενιστικό Πυρήνα. Κάποιες φορές, πραγματοποιούν από κοινού επιθέσεις με το όνομα Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης ή χρησιμοποιώντας προσωρινά ονόματα, όπως, για παράδειγμα, στην ενέργεια αλληλεγγύης στον Παναγιώτη Αργυρού, όπου κάποια μέλη της ΔΣΕ έκαψαν ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο και εμφανίστηκαν με το όνομα Πυρήνας Αργυρού. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Πυρήνα Ζήτω ο Luciano Tortuga!. Αυτό το όνομα εμφανίστηκε μια φορά, όταν οι

σύντροφοι της ΔΣΕ το χρησιμοποίησαν σε μια ενέργεια αλληλεγγύης στους Eat και Billy, όταν εκείνοι ήταν στη φυλακή.

Αν μας ρωτάτε για την πολιτική ανάλυση πίσω από τις δράσεις τους, για μας είναι ξεκάθαρα αντικοινωνικοί αναρχικοί με μηδενιστικές τάσεις, που συμμετέχουν στο διεθνή αντάρτικο πόλεμο.

Ποια είναι η γνώμη σας συνολικά για τη FAI/IRF και πώς θεωρείτε ότι βοηθάει το διεθνή συντονισμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των αναρχικών της πράξης;

Δε θέλουμε να κρίνουμε το σχέδιο άλλων, ούτε να μιλήσουμε σαν να είμαστε ειδικοί. Από τη στιγμή που δεν είμαστε ένας πυρήνας της FAI/IRF, δε μπορούμε, ούτε και θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ας τους αφήσουμε να μιλήσουν για τους εαυτούς τους. Εμείς πιστεύουμε, από τη μεριά μας, πως ο συντονισμός και η διεθνής αλληλεγγύη γίνεται με πολλούς τρόπους. Η FAI/IRF είναι ένας από αυτούς.

Διαβάζοντας τις αναλήψεις ευθύνης των πυρήνων της FAI/IRF της Ινδονησίας, μπορεί κανείς να δει τα μηδενιστικά και αντιπολιτισμικά προτάγματα να μπλέκονται με κοινωνικούς αγώνες, πράγμα που σπάνια παρατηρείται αλλού. Θεωρείτε πως αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι αντιλήψεις είναι ακόμα σε εξέλιξη στην Ινδονησία ή αποτελεί αυτή η μίξη ένα κατασταλαγμένο σκεπτικό αγώνα;

Δε μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για ένα κατασταλαγμένο σκεπτικό, καθώς πάντα πιστεύαμε πως η εκάστοτε πολιτική ανάλυση αναπτύσσεται πάντα σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες και πως έχει διαφορές με τα άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά, πιστεύουμε πως οι σύντροφοι της ΔΣΕ –FAI-IRF έχουν τους δικούς τους λόγους και αναλύσεις.

Αλλά, μπορούμε να κάνουμε μια σχετική αφήγηση. Πριν από δύο χρόνια, πολλοί αναρχικοί πήραν μέρος στους τοπικούς αγώνες αντίστασης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αγώνες αφορούσαν την εναντίωση σε σχέδια εξορύξεων και σε μεγάλες εθνικές και πολυεθνικές εταιρίες. Εκείνη την περίοδο, οι ριζοσπαστικές αντιπολιτισμικές ιδέες, όπως του Ted Kacynski και του Wolfi Landstreicher, ήρθαν δίνοντας μια δύναμη στο επίπεδο της θεωρίας. Οι μηδενιστικές και εξεγερτικές ιδέες βγήκαν στην επιφάνεια στα μέσα του 2011, με το πρώτο έντυπο που παρέκκλινε από τη γραμμή, το ANTAGONIS. Στα επτά μόνο του τεύχη, το ANTAGONIS παρουσίασε κείμενα του Stirner, του Filippi, του Novatore, των Γάλλων ιλλεγκαλιστών, της RAF, της Οργανισμένης Ταξιαρχίας, των Ιταλών εξεγερσιακών, του Luigi Galleani, του Severino di Giovanni και πολλών άλλων. Το ANTAGONIS ήταν ένα εγχείρημα του NEGASI. Παράλληλα, το NEGASI άρχισε να

επικεντρώνεται στις προκηρύξεις της FAI/IRF και να τις μεταφράζει στην ινδονησιακή γλώσσα.

Οπότε, μπορούμε να πούμε πως η αναρχική ιδέα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και πως θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.

Πιστεύουμε πως ο παραδοσιακός αναρχισμός αφήνει στο απυρόβλητο σημαντικούς πυλώνες της κυριαρχίας, όπως η κοινωνία και ο πολιτισμός, με αποτέλεσμα να οδηγείται στο ρεφορμισμό. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό; Συμβαίνει το ίδιο και στην Ινδονησία;

Όπως σας είπαμε και παραπάνω, τα άτομα του NEGASI βρίσκονται πολύ μακριά από τον παραδοσιακό αναρχισμό, τον κοινωνικό αναρχισμό, το συνδικαλισμό και οτιδήποτε μη εξεγερτικό. Πιστεύουμε πως ο εχθρός μας είναι ολόκληρο το κοινωνικό και πολιτισμικό οικοδόμημα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να αφήσουμε κάτι όρθιο μπροστά στα όνειρά μας. Αλλά, δε θέλουμε να σπαταλήσουμε ενέργεια στο να τσακωνόμαστε με τους κοινωνικούς του παραδοσιακού αναρχισμού.

Ο χώρος της Νέας Αναρχίας, που αναφέραμε πιο πάνω, έρχεται σε σύγκρουση με αρκετές αυταπάτες του παραδοσιακού αναρχισμού, με αποτέλεσμα κάποιοι κοινωνικοί αναρχικοί να τον βλέπουν επιθετικά και να τον πολεμούν. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ινδονησία;

Θα μπορούσαμε να πούμε πως κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ινδονησία. Υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί αναρχικοί, που κατηγορούν τη ΔΣΕ-FAI-IRF πως κάνει τον αναρχισμό να μοιάζει με μια ιδεολογία βομβιστών και πυρομανών. Αλλά, το να δουλέψουν εναντίον της από κοινού με την αστυνομία (όπως αυτό που συνέβη στην Κολομβία) παραείναι τραβηγμένο.

Πριν από μερικούς μήνες, πληροφορηθήκαμε με θλίψη το θάνατο του αναρχομηδενιστή συντρόφου Ryo. Εδώ δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη. Μπορείτε να μας πείτε σχετικά;

Ο Ryo ήταν μέλος της πρώτης γενιάς του NEGASI. Συμμετείχε ενεργά στις απαρχές του εγχειρήματος, όταν εκείνο άρχισε να επηρεάζει με το λόγο της μηδενιστικής τάσης (που εκείνη την εποχή βασιζόταν μόνο στα έργα του Novatore, του Filippi, του Stirner, κάποιων Γάλλων ιλλεγκαλιστών και Ιταλών εξεγερσιακών) τον αναρχικό χώρο. Εκείνη

την εποχή, τα μέλη του NEGASI ακόμα μαθαίναμε για τις μηδενιστικές και εξεγερτικές αντιλήψεις. Όλα τα μέλη του NEGASI ήταν ανώνυμα και εξέδιδαν άρθρα με ψευδώνυμα. Γι' αυτό και κάποιοι κοινωνικοί αναρχικοί «σοκαρίστηκαν» όταν δηλώσαμε πως ο Ryo ήταν μέλος του εγχειρήματος.

Στα μέσα του 2012, αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε για το πρόβλημα ότι το NEGASI είχε γίνει πιο σημαντικό από τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτό. Πως το εγχείρημα έγινε το «νέο κέντρο». Η ανάλυση που έγινε, οδήγησε τα άτομα πίσω από το εγχείρημα στην απόφαση να κλείσουμε το NEGASI, τον Οκτώβριο του 2012, μετά από δύο χρόνια λειτουργίας. Όμως, κάποια άτομα συνέχισαν τον αγώνα, δημιουργώντας ένα νέο εγχείρημα αντιπληροφόρησης, το ASIMETRIS (ο Ryo δε συμμετείχε σε αυτό), το οποίο είναι, πλέον, επίσης ανενεργό.

Ένα μήνα μετά τη δημοσιοποίηση της τελευταίας ανακοίνωσης του NEGASI, ο Ryo βρήκε το θάνατο με 14 μαχαιριές στις 25 Νοεμβρίου, στις πέντε τα ξημερώματα. Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν πιτσιρικά (17 χρονών), χωρίς προφανή λόγο. Ο δολοφόνος κατέθεσε στο δικαστήριο πως πέρασε το Ryo για κάποιον άλλο. Ο Ryo δέχτηκε επίθεση από το δολοφόνο και τους συνεργούς του, την ώρα που επέστρεφε σπίτι του από το πρωινό. Το μέρος που έγινε το περιστατικό είναι 400 μέτρα από το σπίτι του Ryo. Μετά από αυτό, βγάλαμε μια ανακοίνωση, που μπορείτε να βρείτε στο 325. Κάποιοι αναρχικοί ήθελαν να πάει ο δολοφόνος φυλακή (κάτι που έγινε τελικά με ποινή 12,5 ετών) και κάποιοι από εμάς το αντίθετο. Μέχρι και σήμερα, κάποιοι από εμάς πιστεύουμε πως ο Ryo δεν ήταν θύμα ενός τυχαίου περιστατικού και πως υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο πίσω από αυτό.

Συμμετέχετε σε ένα εγχείρημα αντιπληροφόρησης, που κάνει και μεταφραστική δουλειά. Πόσο σημαντικά θεωρείτε τέτοια εγχειρήματα για τον αγώνα μας και τι πιστεύετε πως μπορεί να γίνει για δικτυωθούν και να διαχυθούν τέτοια εγχειρήματα;

Ποτέ δεν πιστεύαμε πως η ομάδα μας ήταν σημαντική για αυτό που αποκαλείτε «αγώνα». Για εμάς, τα άτομα είναι σημαντικότερα από κάθε εγχείρημα. Εμείς απλά στήσαμε κάτι, βασισμένο στις αξίες του κάθε ατόμου και πάνω σε μια προσωρινή συμφωνία αυτών που ενεπλάκησαν στο εγχείρημα.

Αρχικά, αυτή η δομή αντιπληροφόρησης και μεταφραστικής δουλειάς απαντούσε στην ανάγκη μας και την εγωιστική μας επιθυμία να μεταφέρουμε τις μηδενιστικές ιδέες στη γλώσσα μας. Αλλά, δε θέλουμε να μείνουμε μόνο στο επίπεδο της θεωρίας και αυτός ήταν ο λόγος που μας οδήγησε στο να βρούμε πρακτικές εφαρμογές των μηδενιστικών

και εξεγερτικών αντιλήψεων, που να ταιριάζουν με την παρούσα κατάσταση στην Ινδονησία.

Ακόμα και με τη συμμετοχή μας στο παγκόσμιο δίκτυο αντιπληροφόρησης, δεν πιστεύαμε πως αυτή θα είναι αιώνια, καθώς γεννήθηκε από την προσωρινή μας συμφωνία και την κοινή μας τακτική και δεν υπήρχαν ευθύνες, προσκολλήσεις και κανόνες.

Η συμμετοχή μας έγινε μόνο επειδή βρήκαμε αναρχικούς με τους ίδιους αξιακούς κώδικες με εμάς (κώδικες που δεν απολιθώνονται αλλά αλλάζουν μαζί μας). Σχετικά με το εγχείρημα της αντιπληροφόρησης, ειλικρινά δεν είχαμε ποτέ κάποιο όνειρο γι' αυτό. Τα εγχειρήματα πρέπει να διαχέονται από μόνα τους.



Αντάρτικο πόλης και FAI/IRF Ινδονησίας

Σε αυτό το κομμάτι παρατίθενται οι αναλήψεις ευθύνης των πυρήνων της FAI/IRF και του ELF από τα αντίστοιχα χτυπήματα στην Ινδονησία, την περίοδο 2011-2013 (Ιούλιος), οπότε και έκλεισε η ύλη της μπροσούρας. Τα κείμενα παρουσιάζονται από το παλαιότερο στο νεότερο.



Εμπρησμός ATM της τράπεζας BNI

Η PT Indomining (Bima) καταπιέζει βίαια τον τοπικό πληθυσμό, η Jogja Magasa International θέλει να διώξει 30.000 αγρότες από το Kulon Progo. Οι αγρότες στην Takalar βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή της αρπαγής της γης τους. Αυτές οι πράξεις πραγματοποιούνται με βάρβαρο τρόπο, με πυροβολισμούς, τρομοκρατία, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, όπως επίσης και τις διάφορες

μορφές καταπίεσης που δεν ακούμε στα ΜΜΕ.

Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί αυτές οι καπιταλιστικές-γραφειοκρατικές εταιρείες δε νοιάζονται για τίποτα πέρα από το να κάνουν τα πορτοφόλια τους πιο παχιά!

Η επίθεσή μας σε ένα ATM τράπεζας είναι σημαντικός στόχος, γιατί οι τράπεζες είναι πάντα αναμειγμένες σε χρηματοδοτήσεις φυσικών πόρων και στην καταπίεση των πληθυσμών, στο όνομα του κεφαλαίου! Δεν έχουμε σκοπό να τραυματίσουμε κανέναν, η καταστροφή περιουσίας δεν είναι βία! Κανένα έλεος για τις δυνάμεις καταστολής! Κανένα έλεος για το Κράτος και τον Καπιταλισμό.



Να ενταθεί ο Κοινωνικός Πόλεμος

Got Ist Tot - Ελεύθερη Ένωση Ατομικιστών - Κομμουνιστών.

Χαιρετίζουμε την Επαναστατική Οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, τον Επαναστατικό Αγώνα, τους Χιλιανούς εξεγερμένους και τους Ιταλούς συντρόφους. Γιάννη Δημητράκη και Πολύκαρπε Γεωργιάδη, οι καρδιές μας είναι μαζί σας!

Ζήτω η Επανάσταση και μείνετε ελεύθεροι. Με αυτήν τη δήλωση συμμετέχουμε στην Επαναστατική Οργάνωση-Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία, ως Τμήμα Ινδονησίας.

Εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας BRI, στην Τζακάρτα

ΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ, Ο ΣΤΡΑΤΟΣ, ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ.

«Η κοινωνική εξέγερση θα συνεχίσει όπως συνεχίζει ο ήλιος να ανατέλλει».



Αυτήν τη φορά λέμε πως οι πράξεις μας είναι το αποκορύφωμα των προβληματισμών και του θυμού μας για το υπάρχον σύστημα. Ένα σύστημα που κάνει το χρήμα είδωλο, ένα σύστημα που κάνει πλύση εγκεφάλου στο κοινό μέσω της τηλεόρασης, ώστε να αγοράζει πράγματα που δε χρειάζεται, ώστε να συνεχίζει να δουλεύει σα μηχανή. Ένα σύστημα που

απαιτεί από εμάς και τους άλλους ανθρώπους να μην ελέγχουμε τη ζωή μας.

Ένα ακόμα σύστημα από το οποίο επωφελούνται οι μπουρζουάδες, οι επιχειρηματίες, η κρατική γραφειοκρατία, οι οποίοι σχηματίζουν μια πιστή συμμαχία. Για εμάς, δεν είναι η ώρα να είμαστε ήσυχοι, δεν είναι η ώρα να κάτσουμε ήρεμα μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης, παρακολουθώντας τι γίνεται και λέγοντας «όλα καλά».

Για κάθε περιστατικό καταστολής στη Δυτική Παρνα.

Για κάθε περιστατικό καταστολής στο Kulon Progo.

Για το ιστορικό της καταστολής στο Aheca.

Για κάθε περιστατικό καταστολής στη Wera, Bima.

Για τις εξώσεις και τις απαλλοτριώσεις γης στις Takalar και Pandan Raya, στη Makassar.

Για κάθε περιστατικό καταστολής των συντρόφων μας που αγωνίζονται.

Για κάθε αποψίλωση δάσους, που θα καταστρέψει τη βιοποικιλότητα, για χάρη του κέρδους των επιχειρήσεων.

Και για κάθε φυλακή που θα έπρεπε να έχει καεί ολοσχερώς.

Όσο υπάρχει το Κράτος και ο καπιταλισμός, δεν υπάρχουν λόγια ειρήνης μεταξύ των εκμεταλλευομένων και των ιδιοκτητών.

Επιθέσεις σε οικονομικά κέντρα: ATM, τράπεζες, κτίρια επιχειρήσεων είναι σημαντικοί στόχοι καθώς συμβάλλουν στα βάσανα αυτής της γης.

Εμείς δεν υποστηρίζουμε την τρομοκρατία που επιτίθεται σε ανθρώπους. Τρομοκρατία είναι ο πόλεμος μεταξύ δύο χωρών, τρομοκρατία είναι να μένεις από ρύζι και φαγητό, τρομοκρατία είναι ο διεστραμμένος με τη στολή που περιφέρεται οπλισμένος παντού. Τρομοκρατία είναι η σφαγή των απόκληρων.

Έτσι εμείς λέμε αρκετά!

Tortuga! Στους μαχητές εκεί έξω που δε σταματήσατε να πολεμάτε παρόλο που βρίσκεστε στη φυλακή: τη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς (Ελλάδα), τους μαχητές στη Χιλή, το Gabriel Rombo da Silva, τον Thomas Meyer Falk (Γερμανία), τον Πολύκαρπο Γεωργιάδη και τον Επαναστατικό Αγώνα! Χαιρετισμούς στους μαχητές του Manado, της Makassar και του Bandung, είστε έμπνευση για τη ζωή, που η κοινωνία κάνει όλο και περισσότερο αβέβαιη και αβοήθητη.

«Ας καίει η φωτιά μέσα στο σκοτάδι!»

Πυρήνας Ζήτω ο Luciano Tortuga! – FAI/IRF



Βομβιστική επίθεση σε ηλεκτρικό υποσταθμό στο Manado

Είναι σύνηθες να λέγεται πως ο λόγος που δε δρούμε είναι οι μικροί μας αριθμοί. Αλλά για εμάς, το μόνο εμπόδιο είναι ο φόβος. Οι θεωρίες, οι δικαιολογίες και οι συνθήκες είναι τα τείχη του λαβύρινθου, ο οποίος πάντα στεκόταν εμπόδιο και περιορισμός. Όπως και οι κατηγορίες πως η απαγωγή δύο μελών μας, των συντρόφων μας Billy και Eat, βάζει φράγμα στις τρέχουσες καταστροφικές μας πράξεις.

Στις 23 Αυγούστου, τοποθετήσαμε έναν εμπρηστικό μηχανισμό σε ένα εργοστάσιο ενέργειας, στο Kotamobagu, στο Βόρειο Sulawesi, ο οποίος δεν εξερράγη. Απογοητευτήκαμε με τους εαυτούς μας και τις ικανότητες του καθενός από εμάς που συμμετείχε στην επίθεση. Αλλά από την άλλη, μάθαμε πως δεν πρέπει κανείς να μετανιώνει. Απόψε, στις 31 Αυγούστου, επαναλαμβάνουμε τα εγκλήματα μας, αφήνοντας ένα μηχανισμό να κάψει έναν ηλεκτρικό υποσταθμό στο Tumitingin, στο Manado.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Είμαστε θυμωμένοι. Πραγματικά θυμωμένοι!

Αυτή μας η δράση είναι και μια απάντηση στην απεριόριστη αλληλεγγύη που δεχτήκαμε από πολλούς εξεγερμένους συντρόφους.

Στους ανεξέλεγκτους και γενναίους συντρόφους του σκοταδιού στη Βολιβία, στη Χιλή, στην Ελλάδα, στην Αργεντινή, στην Αγγλία και σε άλλα μέρη που δεν αναφέρθηκαν ποτέ.

Στην Όλγα και όλα τα συντρόφια της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς και στον Τάσο Θεοφίλου, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα επειδή είναι αναρχικός. Δεν ξεχνάμε να αναφέρουμε το Θεόφιλο Μαυρόπουλο, το Gabriel Pombo da Silva, το Ράμι Συριανό και το Marco Camenisch, που βρίσκονται σε απεργία πείνας. Όλοι εσείς είστε εξεγερμένοι, που μας εμπνέετε ακόμα κι αν είστε πίσω από τα κάγκελα.

Στο Luciano Tortuga και το Mario Lopez και ποτέ δεν ξεχνάμε να αναφέρουμε τον Ivan Silva και την Carla Verduga στη Χιλή. Οι Henry Zegarrundo, Juan Aliste Vega, Freddy Fuentesvilla Saa, Marcelo Villarroel Sepúlveda μας εμπνέουν επίσης. Δεν ξεχνάμε, επίσης, τους φυγάδες Felicity Ryder, Νίκο Μαζιώτη και Πόλα Ρούπα και τέλος τον Κ., φυγά-μέλος του πυρήνα Ζήτω ο Luciano Tortuga – FAI/IRF.

Άλλα, με απόλυτη ντροπή στα πρόσωπά μας, αναφέρουμε τους δύο αδερφούς μας στον αγώνα, μέλη του πυρήνα Ζήτω ο Luciano Tortuga – FAI/IRF, Billy Augustan και Reyhard Rumbayan (Eat). Επίσης, δεν ξεχνάμε το γενναίο του Kulon Progo, Tukijo. Σε αυτούς στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας μέσα από το φως της φωτιάς του δρόμου. Σε αυτούς στέλνουμε την αγάπη μας.

Αυτές οι πράξεις είναι η ενσάρκωση του θυμού και της απογοήτευσης. Της ανυπομονησίας εκείνων των εξεγερμένων, που μετά από κάποιες δράσεις υποχώρησαν

και κρύφτηκαν, περνώντας πολύ χρόνο περιμένοντας, όπως κάναμε και εμείς.

Σύντροφοι, ήρθε η ώρα να ανταποδώσουμε τα χτυπήματα.

Μην περιμένετε. Ώρα να ανάψουμε φωτιές.

Ζήτω η Αναρχία!

Πυρήνας Ζήτω ο Luciano Tortuga

Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία – Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FAI/IRF)

Εκρηκτικός μηχανισμός σε κέντρο διασκέδασης αστών στο Manado

“Θυμηθείτε, θυμηθείτε την 5η του Νοέμβρη, τη Συνωμοσία και την προδοσία της πυρίτιδας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η προδοσία της πυρίτιδας να ξεχαστεί.”

(V for Vendetta)

Το προηγούμενο βράδυ (Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012), τοποθετήσαμε ένα μικρό εμπρηστικό πακέτο. Το τοποθετήσαμε μπροστά από την παμπ-καραόκε Red Monkey, στο Manado. Το κάναμε σαν μια μικρή χειρονομία αλληλεγγύης σε όλους τους εξεγερμένους στην Ραρούα, που πυροβολήθηκαν από το στρατό της Ινδονησίας, στους ανθρώπους στις Φιλιππίνες, που αντιστέκονται στην οικολογική καταστροφή των μεγάλων έργων της SMI-Xstrata, στους εξεγερμένους των καταλήψεων στην Ελλάδα, που αντιμετώπισαν την εκκένωση και απήχθησαν από το κράτος, στους αντιφασίστες αγωνιστές σε όλον τον κόσμο που αντιστέκονται στις διακρίσεις και τον τρόπο.

Ξέρουμε ότι αυτό δε σημαίνει τίποτα για κάποιους ανθρώπους, που μπορούν μόνο να μας υποβαθμίζουν μέσω της κριτικής και από την άλλη πλευρά, τοποθετούν τους εαυτούς τους πίσω από τα κάγκελα των δικαιολογιών. Για κάποιους ανθρώπους, αυτό το είδος αλληλεγγύης "δεν είναι η αληθινή αλληλεγγύη" γιατί κρύβουμε τα πρόσωπά μας και μόνο βάζουμε ένα όνομα: Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία - Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο. Ακόμα κι έτσι να είναι, δε θέλουμε ακόμα να στείλουμε την αλληλεγγύη μας σε "κάποιους επαναστάτες", αντιθέτως αυτοπροσδιοριζόμαστε ως μηδενιστικό μέτωπο.

Αλλά, θέλουμε να αναφερθούμε στα ένοπλα αδέρφια μας, που πάντα ανάβουν μια φωτιά στις καρδιές μας, στέλνοντας μας το μήνυμά τους: κανένα βήμα πίσω, ποτέ υποταγμένοι, ποτέ χωρίς όπλα, στη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς και στον αναρχικό

επαναστάτη Θεόφιλο Μαυρόπουλο, στους φυλακισμένους επαναστάτες στην Ελλάδα, στο Gabriel Pombo da Silva, στο Luciano Tortuga Pitronello και στο Mario Tripa Lopez, στον Alfredo Cospito και στο Nicola Gai, οι οποίοι απήχθησαν από το κράτος, στους φυλακισμένους αναρχικούς των επιχειρήσεων Ευτολμία, Mangiafuoco, Ixodidae και Thor, στο γενναίο Henry Zeggarrundo, στο Marcelo, στους Juan και Freddy, στους Ivan Silva και Carla Verdugo, και τελευταίοι αλλά όχι λιγότερο σημαντικοί: στα δύο αγωνιζόμενα αδέρφια μας που άρπαξε το κράτος, μέλη του πυρήνα της FAI Ινδονησίας: τους Eat και Billy και στον Tukijo: είσαι επίσης αδερφός μας.

Η αποψινή μας δράση είναι μέρος του διεθνούς καλέσματος για γενική απεργία και της διεθνούς αλληλεγγύης με όλους τους μαχητές που εξηγείρονται ενάντια στην κυριαρχία, τον έλεγχο, την εξουσία και την καταστροφή της γης.

Η δράση μας αντηχεί το κάλεσμα των αδερφών μας από τις επαναστατικές ομάδες για τη "διασπορά του τρόμου" και τις "φωτιές στον ορίζοντα" από την Ελλάδα, του εξεγερσιακού πυρήνα Mariano Sanchez Añon (CI-MSA) από το Μεξικό, τους Wolfpack από τη Ρωσία και του πυρήνα Χολέρα, όπως επίσης και του πυρήνα Συνωμότες για την Επέκταση του Χάους στο Buenos Aires.

Κανένα βήμα πίσω,

ποτέ χωρίς όπλα,

ποτέ υποταγμένοι, αλληλεγγύη στις δράσεις, πάντα

Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία - Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο

Σημειώσεις για τη δράση: Το μαγαζί Red Monkey Karaoke είναι ένα μέρος ψυχαγωγίας της ανώτερης οικονομικά τάξης, στο Manado. Η συσκευή τοποθετήθηκε στην περιοχή του πάρκινγκ, ενδιάμεσα από πολλά αυτοκίνητα πλούσιων ανθρώπων. Στόχος: τα αυτοκίνητα στο χώρο στάθμευσης. Καταστροφή των αυτοκινήτων (που είναι το κύριο μέσο μεταφοράς των αστών ανθρώπων). Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι η ICR – FAI/IRF στέκεται δίπλα στους εξεγερμένους, οι οποίοι είναι ενάντια στην καταστροφή της γης. Δείχνουμε αλληλεγγύη και δεν κάνουμε ποτέ βήμα πίσω από την πρώτη γραμμή.

Το Red Monkey Karaoke βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του Manado. Ο δρόμος Pierre Tendean είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο βασικός δρόμος του Manado. Το Red Monkey επιλέχθηκε γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα καταναλωτισμού στο Manado. Ο στόχος δεν ήταν οι άνθρωποι και αυτός είναι ο λόγος που ο μηχανισμός τοποθετήθηκε στο χώρο στάθμευσης.

Η συσκευή εντοπίστηκε από την ασφάλεια της εταιρείας Megatass, στις 24:00. Η ασφάλεια ειδοποίησε την αστυνομία του Manado και εκκένωσε την περιοχή. Στις 02:00, η αστυνομία του Sulawesi κατέφτασε, έκανε την αποτίμησή της και στις 02:32 το αντικείμενο εξεργάγη.

Εμπρησμός δημόσιου δημοτικού σχολείου

Στις 11 Νοεμβρίου 2012, καλυμμένοι από τη νύχτα και τις επιθυμίες της επαναστατικής αλληλεγγύης στους φυλακισμένους αναρχικούς σε όλον τον κόσμο, κάψαμε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο στην περιοχή Paniki, στο Manado. Χαιρετίζουμε με αυτήν τη δράση μας όλους τους αδερφούς μας και τις αδερφές μας από την Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία - Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FAI – IRF).

Ίσως πολλοί σύντροφοι αναρωτηθούν γιατί βάλουμε φωτιά σε ένα σχολείο. Η απάντηση είναι απλή.

Πρώτον, το σχολείο είναι μια φυλακή. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να υπερασπιστούμε το σχολείο και να μην το συμπεριλάβουμε στη λίστα των στόχων των επαναστατικών δράσεων. Στο σχολείο, δε μπορούμε να μάθουμε για την ελευθερία, τη γενναιότητα, τη μοναδικότητα και την επαναστατική αλληλεγγύη. Δε μαθαίνουμε τίποτα, παρά μόνο την κατάσταση της κοινωνίας, που επιβάλλεται στην αξιοπρέπεια μας.



Αφιερώνουμε τη δράση μας στη θύμηση των αδερφών μας Eat και Billy, οι οποίοι είναι ακόμα φυλακισμένοι από το κράτος. Επίσης, μέσα από αυτήν τη δράση, θέλουμε να στείλουμε τους επαναστατικούς μας χαιρετισμούς στους Nicola Gai και Alfredo Cospito, στα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, στο Θεόφιλο Μαυρόπουλο, στο Gabriel Rombo da Silva, στο Marco Camenisch, στα μέλη του επαναστατικού αγώνα και στους φυλακισμένους αναρχικούς σε Χιλή και Βολιβία. Στους Luciano Tortuga και Mario Tripa Lopez, στέλνουμε και στους δύο μια επαναστατική αγκαλιά.

Αυτή η δράση μας είναι μέρος της καμπάνιας άμεσης δράσης για μια εβδομάδα, που καλέσαμε στη θύμηση των αδερφών μας, που είναι φυλακισμένοι από το κράτος, τον αγώνα ενάντια στο κράτος, τον καπιταλισμό και την κοινωνία.

Κανένα βήμα πίσω,

Ποτέ άοπλοι,

Ποτέ υποταγμένοι,

Για την αναρχία

Για τη Μαύρη Διεθνή

Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης (ICR)

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία - Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FAI – IRF)

Σημειώσεις για τη δράση: Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 9 π.μ. Ολόκληρο το σχολείο κάηκε και 322 παιδιά τώρα έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο χωρίς δημόσια εκπαίδευση. Δεν υπήρξε κανένα θύμα. Όπως και μετά την προηγούμενη δράση της ΔΣΕ στο Manado, στις 5 Νοεμβρίου, η αστυνομία οργάνωσε μια συνάντηση ειδικά για να συζητήσει την κατάσταση, όπου τα μέσα ενημέρωσης δεν επιτρεπόταν να ακούσουν τη διαδικασία. Φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει μια πολιτική άρνησης, για να προσπαθήσουν να καταστείλουν την πληροφόρηση σχετικά με τις επιθέσεις. Ως εκ τούτου, ο προηγούμενος εκρηκτικός μηχανισμός στο Manado ανακοινώθηκε σαν μια «άδεια βαλίτσα», που θεωρήθηκε λανθασμένα βόμβα και ο εμπρησμός αυτού του σχολείου ανακοινώθηκε ως ένα «ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα».



Εμπρησμός οχήματος στο Tomohon

Χθες τη νύχτα (10.1.2013) το ξανακάναμε. Πραγματώσαμε μια άμεση δράση βασισμένη στις επαναστατικές μας αξίες, ως μηδενιστές, ως ατομικιστές κι ως έκφραση του μίσους γι' αυτήν την κοινωνία. Καλυμμένοι από τη νύχτα, πυρπολήσαμε ένα ιδιωτικό όχημα στο Tomohon (κωμόπολη του βόρειου Sulawesi), που ανήκε σε άγνωστο πρόσωπο. Ήταν ένα όχημα παρκαρισμένο δίπλα στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της κωμόπολης. Ένα αυτοκίνητο σύμβολο σκλαβιάς, οικοκαταστροφής και της απουσίας νοήματος της ζωής.

Πιστεύουμε πως μέσα απ' την άμεση δράση μπορεί κάθε επαναστάτης να μιλήσει, ακόμα κι όταν τους χωρίζουν ολόκληρες ήπειροι και σύνορα εθνών-κρατών. Πιστεύουμε πως οι επαναστατικές πράξεις μιλάνε δυνατά και φτάνουν ως τα αδέρφια μας της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας και του Διεθνούς Επαναστατικού Μετώπου.

Αφιερώνουμε τη δράση μας στον αδελφό μας ένοπλο αντάρτη Παναγιώτη Αργυρού – επαναστάτη και περήφανο μέλος της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς (Ελλάδα)– ο οποίος χρειάστηκε να χειρουργηθεί ύστερα από πτώση. Όταν ακούσαμε αυτό το νέο, μας μάτωσε την καρδιά. Τυλίξαμε



ένα αυτοκίνητο στις φλόγες για να στείλουμε τους θερμότερους επαναστατικούς μας χαιρετισμούς σ' εσένα, σύντροφε. Για να ξέρουν οι εχθροί μας ότι κανένας επαναστάτης δε θα μείνει μόνος. Δύναμη, αδελφέ! Διά πυρός σου ευχόμαστε υγεία.

Στα άλλα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς και στον επαναστάτη αναρχικό Θεόφιλο Μαυρόπουλο: κανείς σας δεν πρόκειται να μείνει μοναχός ποτέ. Οι πράξεις μας είναι και δική σας εκδίκηση συνάμα.

Δε λησμονούμε τους αδερφούς μας στην Ιταλία, που έχουν απαχθεί από το κράτος και κρατούνται πίσω από τα κάγκελα. Στον Alfredo Cospito και στο Nicola Gai. Οι καρδιές μας είναι πάντοτε κοντά και στους δυο σας.

Στέλνουμε επίσης τους επαναστατικούς μας χαιρετισμούς στη Villa Amalias και σε όλους τους απελευθερωμένους χώρους, που υπέστησαν την εισβολή των εχθρών μας. Σε όλους

τους καταληψίες που απήχθησαν από τα γουρούνια του κράτους. Η γενναιότητά σας μας εμπνέει για να κρατάμε το κεφάλι ψηλά. «Φωτιά» είναι ο τρόπος που προφέρουμε εμείς την αλληλεγγύη.

Και σε όλους τους αναρχικούς ομήρους: στους Ivan και Carla, στο Freddy, στους Marcelo και Juan στη Χιλή, στο Henry στη Βολιβία, στο John Bowden, στο Gabriel Pombo da Silva, στο Marco Camenisch και σε άλλους ανά τον κόσμο. Αυτή η φωτιά είναι μια μεταφορά από τις αγκαλιές από εμάς, γεμάτες σεβασμό, αλληλεγγύη και οργή ενάντια στην εξουσία.

Χαιρετάμε!

Πυρήνας Αργυρού

Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης

Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία



Εμπρηστικό Μπαράζ

Ο αγώνας μας δε μπορεί να περιοριστεί στα πλαίσια του πολιτισμού. Είμαστε έξω από αυτόν. Είμαστε άγριοι και είμαστε εχθροί του πολιτισμού. Δεν είμαστε απλά εχθροί του κράτους και του κεφαλαίου (όπως ορίζει ο παλιός αναρχισμός) αλλά και κάθε πολιτισμού: είμαστε εναντίον του.

Είμαστε εκείνοι που περήφανα αψηφούν την κοινωνική ειρήνη, ξεβολεύονται και προχωρούν σε ενέργειες άμεσης δράσης εναντίον αυτού που μισούμε. Κηρύσσουμε τον

πόλεμο στον πολιτισμό και την ιδιοκτησία του και συμμετέχουμε στο διεθνές αντάρτικο πόλης μαζί με τους αδερφούς και τις αδερφές μας της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας και του Διεθνούς Επαναστατικού Μετώπου.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου και του καταστήματος του αντιπροέδρου του κόμματος «Δημοκρατία» στη Νότια Sumatera (που κέρδισε τις εκλογές του 2009), τον εμπρησμό τεσσάρων ATM, στη Makassar και τις δράσεις ενάντια σε δύο ηλεκτρικούς υποσταθμούς, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Τζακάρτα.



Αφιερώνουμε τις δράσεις μας στον αγώνα των αγροτών στο Ogan Kemilir Ilir, στους εξεγερμένους της Papua: Buktar Tabuni και Dominicus Sorabut, που βρίσκονται φυλακισμένοι από το Ινδονησιακό κράτος, στους αγώνες ενάντια στις εξορύξεις, που εκτείνονται και ανθούν στις νότιες ακτές της Java και στους ιθαγενείς των Kalimantan, Mentawai, Jambi και Papua.

Θέλουμε να στείλουμε, επίσης, τους επαναστατικούς μας χαιρετισμούς στον Tukiyo: αξιοπρεπή αγρότη από το Kulun Progo, στους κρατούμενους του NO TAV στην Ιταλία, στους αιχμαλώτους του ELF στις ΗΠΑ, στο Marco Camenisch, στο Gabriel Rompo da Silva και σε όλους τους αναρχικούς αιχμαλώτους που δεν υποχωρούν και δε σκύβουν το κεφάλι στο νόμο.

Επίσης, στις επαναστατικές οργανώσεις: Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς (ΣΠΦ) και Επαναστατικός Αγώνας (ΕΑ) στην Ελλάδα, σε όλες τις ομάδες του Μετώπου Απελευθέρωσης της Γης (ΕΛΦ) και του Μετώπου Απελευθέρωσης των Ζώων (ΑΛΦ) σε όλον τον κόσμο, στις Ατομικότητες που τείνουν στην Αγριότητα στο Μεξικό και σε όλους τους πυρήνες της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας και του Διεθνούς Επαναστατικού Μετώπου (FAI/IRF).

Στα συντρόφια μας της Διεθνούς Συνωμοσίας Εκδίκησης: ας κάψουμε τη δυστυχία και τη σκλαβιά αυτού του κόσμου!

Μέχρι την κατάρρευση του πολιτισμού!

Μέχρι την απόλυτη ελευθερία και την άγρια ζωή!

Μέτωπο Απελευθέρωσης της Γης – Φράξια Ινδονησίας

Εμπρηστικός μηχανισμός σε εμπορική περιοχή

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε πίσω. Ο πόλεμος συνεχίζεται όπως πάντα και θα πρέπει να είναι πιο βίαιος κάθε φορά. Όλα τα έργα υποδομής της κοινωνίας είναι στόχος μας και δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να αφήσουμε κάποιο από αυτά να στέκεται απέναντι από τον όμορφο ουρανό. Όλα τα κτίρια είναι τα τείχη που εμποδίζουν τη ματιά μας να δει τα αστέρια, τα ίδια αστέρια που βλέπουν και οι φυλακισμένοι αντάρτες σύντροφοί μας σε άλλα μέρη του κόσμου.

Μέσα από τη φωτιά, θέλουμε να στείλουμε τους θερμότερους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ιππότες του πολέμου σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι εξακολουθούν να διεξάγουν επιθέσεις με τον επαναστατικό μας τρόπο. Στους γενναίους και αξιοπρεπείς κρατούμενους που κρατούν το κεφάλι ψηλά, ενάντια στη μιζέρια και στο «ρεφορμισμό» των αναρχικών.

Χθες το βράδυ (Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου), κάψαμε άλλη μια ιδιοκτησία της Κοινωνίας. Τοποθετήσαμε εμπρηστικό μηχανισμό σε εμπορική περιοχή της μεσαίας τάξης, στη Βόρεια Τζακάρτα. Καίμε τα καταστήματα ως ένα παράδειγμα και για ακόμα μια φορά καλούμε όλες τις ατομικότητες να δημιουργήσουν τις δικές τους επιθέσεις – κυρίως στην Ινδονησία και στη Νοτιοανατολική Ασία. Δείξαμε μέσω της πράξης ότι κάθε ατομικότητα μπορεί να μετουσιώσει το θυμό της σε φωτιά και βενζίνη, χωρίς τις ειδικότητες των ελίτ συνόλων. Δεν είμαστε πρωτοπόροι ή μεσσίες, που έχουν σκοπό να σώσουν την Κοινωνία. Είμαστε οργισμένες ατομικότητες, οι οποίες το μόνο που θέλουν είναι να κάψουν την Κοινωνία.

Μόνο οι δειλοί -ακόμα κι εκείνοι που αυτοαποκαλούνται αναρχικοί- βλέπουν τη φωτιά να υψώνεται και να καλύπτει τον ουρανό με σκοτεινούς καπνούς και δεν κάνουν τίποτα. Οι δειλοί είναι αναπόσπαστα κομμάτια της Κοινωνίας, που πάντα περιμένουν για τη «σωστή στιγμή», προσπαθώντας να διατηρήσουν τις ζωές τους σε άνετα πλαίσια. Και δηλώνουμε πως οι δειλοί είστε εχθροί μας και πως θα σας κυνηγήσουμε επίσης. Στο μέλλον, δε θα λυπηθούμε αν στις δράσεις μας ενάντια στην κοινωνία, διακινδυνεύσουμε τη ζωή κάποιου.

Από εδώ και πέρα, θα περιορίσουμε τους επαναστατικούς χαιρετισμούς μας στους συντρόφους, που κατά την κρίση μας είναι επαναστάτες. Δε θα αφήσουμε η φωτιά μας να ζεστάνει τους «αθώους», τους «ρεφορμιστές», τους «ειρηνιστές», τους αναρχικούς της επίσημης οργάνωσης και της δικαστικής στάσης, τους «αναρχικούς του facebook» και άλλους δειλούς. Οι δράσεις μας πάντα είναι μόνο για τους εαυτούς μας, για τις ατομικιστικές μας αξίες και για τους επαναστάτες συντρόφους.

Και μέσα από τη φωτιά, στέλνουμε την αγάπη μας στους φυλακισμένους συντρόφους της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, στους 4 αναρχικούς που πρόσφατα κατηγορήθηκαν για τη διπλή ληστεία στην Ελλάδα, στους Alfredo και Nicola και άλλους συντρόφους που κατηγορούνται στα πλαίσια των επιχειρήσεων Thor, Ixodae, Mangifuoso και την παρόμοια καταστολή στην Ιταλία, στο Gabriel Pombo da Silva και στο Marco Camenisch στους Marcelo, Juan, Freddy και Carla στη Χιλή, στο Henry στη Βολιβία, στον τραυματία Trira Lopez στο Μεξικό, στον Tukijo και στους άλλους εξεγερσιακούς κρατούμενους πίσω από τις μπάρες του κράτους, που πάντα κρατάνε την αξιοπρέπειά τους και τις επαναστατικές αξίες. Θέλουμε, επίσης, να στείλουμε την αγάπη μας στους καταζητούμενους συντρόφους: Felicity, Hans και άλλους. Συνεχίστε τη φυγοδικία και μην αφήσετε τους εχθρούς να σας πιάσουν.

Αγάπη και επαναστατικούς χαιρετισμούς στις ατομικότητες, τους πυρήνες και τις ομάδες της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας/Διεθνούς Επαναστατικού Μέτωπου. Ας περιβάλλουμε την κοινωνία με τις φωτιές μας.

Ο πόλεμος συνεχίζεται μέχρι την κατάρρευση της κοινωνίας.

Πυρήνας Θυμού

Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία - Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο

Kami membantai ayah dan saudara kalian. Kami memerkosa dan melecehkan ibu dan saudara perempuan kalian. Kami tidak segan-segan mengeksekusi (secara ekstra-yudisial) pada mereka yang berani macam-macam dengan anggota kami. Kami membela perusahaan multinasional demi bangsa dan negara kami. Kami adalah patriot yang membela kepentingan jenderal-jenderal kami dan partner bisnis mereka.

BERI KAMI SATU ALASAN BAGUS KENAPA KALIAN TIDAK MELAWAN KAMI?

Dalam Ingatan:

Pembantaian di Aceh, Papua Barat, Timor Leste. Mereka yang pernah terbunuh di tahun 80an hanya karena memiliki tato dan berambut gondrong--Tragedi Petrus. Peristiwa Tanjung Priok. Pembantaian ribuan bahkan jutaan orang yang dituduh komunis dari tahun 65-70. Tragedi Semanggi. Eksekusi ekstrajudisial empat tahanan di Lapas Cebongan Yogyakarta. Serta berbagai kejadian terisolir yang melibatkan TNI-POLRI dalam setiap pembunuhan, penyiksaan, pelecehan, penghilangan orang--yang biasanya dicap sebagai pengacau hanya karena mempertahankan tanah dan gaya hidup mereka--yang dilakukan oleh aparat militer-polisi sebagai komitmen penuh pada perusahaan-perusahaan asing maupun lokal. Masih adakah alasan untuk menganggap mereka sebagai pahlawan? Manusia-manusia kerdil berseragam yang menenteng senjata yang hanya mampu melawan orang-orang yang tidak memegang senjata? Untuk setiap peluru yang ditembakkan yang mereka ambil dari penghasilan kerja kita. Pajak yang kita bayar pada negara yang katanya melindungi kita. (Fakta-fakta di atas bisa diperoleh di Kontra serta Pemantauan Hak Asasi Manusia Internasional (Human Rights Watch).

"PERJUANGAN MELAWAN KEKUASAAN ADALAH PERJUANGAN MELAWAN LUPA."
- MILAN KUNDERA

JANGAN PERNAH LUPA. JANGAN PERNAH MEMAAFKAN. SERTA SERUAN BAGI SETIAP ORANG UNTUK MEMPERSENJATAI DIRI MEREKA SENDIRI.




Εμπρησμός 3 κτιρίων που ανήκουν στο δήμαρχο της Aceh Tamiang, Hamdan Sati

Μιλάμε μέσα από τη φωτιά. Για να θυμόμαστε και να κρατάμε πάντα στο μυαλό μας τις αδελφές και τους αδελφούς μας, που έχουν απαχθεί από το κράτος και κλειστεί πίσω από τα κάγκελα. Για να συνεχιστεί το αντάρτικο πόλης ενάντια στους εχθρούς της ελευθερίας. Ας μιλήσει η δράση για μας.

Στις 31 Μαρτίου, πυρπολήσαμε 3 κτίρια, που ανήκουν στο δήμαρχο της Aceh Tamiang, Hamdan Sati. Αυτή είναι η πρώτη δράση μας στην Aceh, μια περιοχή όπου θρησκευτικοί φονταμενταλιστές στο παρελθόν έριξαν 64 runks σε ένα στρατόπεδο αποκατάστασης και τους έκαναν «κανονικούς». Όμως, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε «πολίτες» της Aceh. Δεν έχουμε καμία ιθαγένεια επειδή δεν έχουμε σύνορα. Είμαστε οι οργισμένοι που ανάβουν τη φωτιά της ελευθερίας.

Αλληλεγγύη στα φυλακισμένα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς και στους Θεόφιλο Μαυρόπουλο, Marco Camenisch, Gabriel Pombo da Silva και στους Ιταλούς συντρόφους που συνελήφθησαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων Ardire, Thor και Mangifuoso και στους Alfredo Cospito και Nicola Gai. Και τελευταίους αλλά όχι λιγότερο σημαντικούς, χαιρετίζουμε με τη φωτιά μας τους 4 συντρόφους της Κοζάνης, που συνελήφθησαν πρόσφατα.

Ο πόλεμος συνεχίζεται

Πυρήνας Θυμού

ICR / FAI / IRF



Εμπρησμός του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου Sheraton (Τζακάρτα)

«Αλυσοδεμένα αδέρφια, σύντροφοι που υποφέρετε, η μάχη πλησιάζει. Σύντομα, μεθυσμένοι από εκδίκηση, θα ξεχυθούμε στην επίθεσή• κι ο εχθρός θα τραπεί σε φυγή, γιατί η Ομοσπονδία του Άλγους είναι τρομερή». Bruno Filippi

Η ενέργεια μας (αν μπορεί να ονομαστεί) μπορεί να ονομαστεί ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση, να απαντήσουμε στο κάλεσμα των συντρόφων από την Ελλάδα.

Απόψε, (26 Ιούνη) κινηθήκαμε φέροντας τη φωτιά και κάψαμε τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου Sheraton, στην οδό Sahari Mountain, στην Τζακάρτα. Η φωτιά μας είναι μια απάντηση στο κάλεσμα των συντρόφων του Σχεδίου Φοίνικας από την Ελλάδα και μια χειρονομία αλληλεγγύης στον Κ. Σακκά, αναρχικό που βρίσκεται σε απεργία πείνας για να κατακτήσει την ελευθερία του. Τοποθετήσαμε τον εκρηκτικό μηχανισμό με χρονοκαθυστέρηση, σε έναν από τους κάδους απορριμάτων, στο δωμάτιο του karaoke (που βρίσκεται στον τρίτο όροφο) και αφήσαμε τη φωτιά να μιλήσει για μας.

Στέλνουμε τους επαναστατικούς μας χαιρετισμούς στα φυλακισμένα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, στους 4 αναρχικούς που συνελήφθησαν στην Κοζάνη -δε σας ξεχνάμε ποτέ-, στους Cospito και Gai, στους Carla, Ivan, Juan, Marcello και Freddy, στο Henry και όπως πάντα, σε όλους τους φυλακισμένους αναρχικούς σε Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και σ' εκείνους των πυρήνων της FAI/IRF σε όλον τον κόσμο.
Ας κάνουμε το σχέδιο Φοίνικας ένα διεθνές σχέδιο εκδίκησης!

ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΜΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
FAI-IRF



Εμπρησμός αποθήκης υφαντουργίας

Μια συμβολή στην Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία - Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο

Η κοινωνία σήμερα είναι η φυλακή. Ενώπιον του συστήματος των φυλακών, κανείς δε μπορεί να μένει ουδέτερος. Καθένας από μας με πλήρη συνείδηση έχει κάνει μια επιλογή, έχει επιλέξει με ποια πλευρά θα ταχθεί. Δεν υπάρχουν ασύνειδες επιλογές. Γιατί μια επιλογή γίνεται από ένα άτομο, δεν είναι ουρανοκατέβατη. Συνεπώς, δε θα υπάρξουν «άμαχοι» σ' αυτόν τον ασύμμετρο πόλεμο. Υπάρχουν μονάχα δυο ανταγωνιστικές πλευρές: αυτοί που πολέμησαν για τη συνολική καταστροφή της κοινωνίας κι εκείνοι που πολέμησαν για να την προασπιστούν.

Οι αλλοτριωτικές μορφές συνιστούν τη διαμόρφωση της κοινωνίας. Αλλοτριωμένοι σε πολλές μορφές φανταστικών συνόρων, τα οποία προστατεύονται με όπλα, νόμους, φυλακές, κώδικες ηθικής και την «πίστη» εκείνων που πίστεψαν πως τα σύνορα είναι πραγματικά. Και για μας, όλοι όσοι πιστεύουν στα σύνορα είναι ο εχθρός.

Στη δική μας οπτική, οι καλοί πολίτες και οι παραστρατιωτικοί, που εκπαιδεύτηκαν από το στρατό κι έχουν τις ίδιες στάσεις και συμπεριφορές με το στρατιωτικό σώμα, είναι εχθροί που αξίζουν τις επιθέσεις μας, τις ίδιες επιθέσεις που η FAI-FRI κατάφερε ενάντια στους θρησκευτικούς τους θεσμούς, στα σχολεία, στα εργοστάσια, στους στρατώνες, ενάντια σε τράπεζες και κάθε λογής υποστηρικτές του συστήματος ονόματι Κοινωνία.

Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι για πολλούς ανθρώπους –ακόμα και γι' αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως «αναρχικοί»–, η φωτιά που κατέστρεψε κάθε κτίριο, στο οποίο επιτεθήκαμε, δε φαίνεται πως θα φέρει σύντομα την «επανάσταση». Αυτή είναι μια ανόητη πρόγνωση γιατί χώνει τις δράσεις μας στο δικό τους το κλουβί της «επαναστατικότητας». Εδώ πέρα έχει ανακύψει ένα σφάλμα, μιας και κάποιοι έχουν τη συνήθεια να ανάγουν γενικευτικά όλα τ' ατομικά δρώμενα στην κοινωνική κλίμακα, δηλαδή σε κάτι που εμείς εχθρευόμαστε. Έχουν χρησιμοποιήσει για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα τα πολυκαιρισμένα τους γυαλιά κι έτσι, η θέαση της παρουσίας νέων ομάδων αντάρτικου πόλης είναι κάτι, στο οποίο δεν εστιάζουν τα γυαλιά τους. Ακόμη, εύκολα θα βάλουν τη στάμπα του «ευρωκεντρισμού» ή «λατινοαμερικανικοκεντρισμού», επειδή θαρρούν πως είναι τόσο πια σημαντικοί οι αριθμοί. Κι αυτό είναι κάτι που έχει κληρονομηθεί απ' την κλασική αναρχική σκέψη μ' ένα κράμα μαρξισμού, που είναι πραγματικά αηδιαστικό. Πρόκειται για –πολύ μαρξιστές– αναρχικούς, που τελικά ξανακολλήσανε στην ίδια λογική με τους αριστερούς: τη Μάζα.

Δεν ενδιαφερόμαστε, λοιπόν, όλοι μας να συμμετάσχουμε στο κύμα μαζικής διαμαρτυρίας ενάντια στις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα. Αυτοί που βγήκαν στους δρόμους κρατώντας πανό και φωνάζοντας, γιατί κατανάλωναν το ίδιο γεγονός, εκτελούν επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες ενέργειες. Φώναζαν μέχρι να ξελαρυγγιαστούν και προσδοκούν να έρθουν αλλαγές από το κοινοβούλιο ή τη γενναιοδωρία του κράτους. Κρύβονται πίσω απ' την ορολογία της «ειρηνικής διαμαρτυρίας» για να κρύψουν την αδυναμία τους να επιτεθούν στους καταπιεστές, επειδή είναι δειλοί· οι δειλοί που ζούνε μονάχα απ' τα «επαναστατικά» δρώμενα, για να

σβήσουν μέσα τους τη δίψα του «επαναστάτη».

Απ' την άλλη, βέβαια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια μικρή φράξια ατόμων, που παραμένουν σταθερά σε πόλεμο –όπως σε μάχες που βίωσαν τις μέρες του χθες– και δεν κρίνουν ένα κύμα μαζικής αφύπνισης, που ξεπήδησε πρόσφατα στην Ινδονησία ως κάτι το «επαναστατικό». Είμαστε περήφανοι ν' αποκαλούμε συντρόφους αυτούς που βλέπουν τα πράγματα με καθαρό μάτι.

Καθένας απ' όσους διαβάζουν αυτήν την προκήρυξη θα πρέπει να καταλάβει ότι έχουμε μια λογική κι ένα σκεπτικό που θα ήταν αδιανόητα σύμφωνα με τη λογική των πασιφιστών, κοινωνικών ακτιβιστών, των αριστερών και άλλων πολιτών – συμπεριλαμβανομένων των κομμουνιστών αναρχικών–, οι οποίοι και δεν αποτελούν κομμάτι της ομάδας μας. Εμάς όλο αυτό δε μας νοιάζει, ούτε κι αποτελεί ζήτημα κάποιας σημασίας επί της παρούσης. Κάθε άτομο μπορεί να έχει γνώμες και αιτιολογήσεις ανάλογα με τις πεποιθήσεις του. Κάθε μία ομάδα θα έχει μια διαφορετική ανάλυση για το στήσιμο θεμελίων με άλλες ομάδες. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να επιλέξει το δικό του μονοπάτι για την εμπλοκή του, αναλαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη. Κάθε άτομο οφείλει να βρει τις τακτικές που του ταιριάζουν και να επιλέξει ανάμεσα σε αυτές.

Εν τέλει, η Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία-Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο θα πρέπει, αναγκαστικά, να ιδωθεί ως ένα διεθνές εγχείρημα μεταξύ ατόμων, πυρήνων ή ομάδων, που συμμερίζονται το ίδιο πάθος και την ίδια οργή. Η FAI-FRI δεν αποτελεί καμιά οργάνωση ή ένωση-ομπρέλα, που συγκεντρώνει υπό τη σκέπη της μονάχα όσους αποκαλούνται «μηδενιστές-ατομικιστές» και «ριζοσπαστικοί αντι-πολιτισμικοί». Η FAI-FRI συνιστά ένα προσωρινό σημείο συνάντησης δράσεων αλληλεγγύης, μιας πράξης εκδίκησης κατά του εχθρού, ταυτόχρονων επιθέσεων, οι οποίες δεν προσβλέπουν στον ασπασμό «ενός καλύτερου μέλλοντος» αλλά στην κατάρρευση της υποκριτικής κοινωνίας: Σήμερα.

Μονάδα Οργής/Διεθνής Συνωμοσία για την Εκδίκηση (ICR)

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία (FAI)-Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FRI)

ΥΓ. Για να δείξουμε ότι το λέει η καρδούλα μας, κάψαμε ολοσχερώς μία τριώροφη αποθήκη υφαντουργίας επί της οδού Jl Pengukiran Raya 1, RT 03/03, στη γειτονιά Rekojan, της περιοχής Tambora, στη δυτική Τζακάρτα. Επιλέξαμε να χτυπήσουμε την αποθήκη για να δείξουμε στους συνδικάλες ότι στόχος των εργατών είναι να πάψουν να είναι εργάτες, και όχι το οχτάωρο ή ο εκδημοκρατισμός στη φάμπρικα, μήτε η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι ή λοιπά ρεφορμιστικά αιτήματα.

Για τους συντρόφους Eat και Billy

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ο δύο σύντροφοι, Eat (Reyhart Rumbayan) και Billy (Billy Augustan), συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν, έχοντας αναλάβει την ευθύνη για τον εμπρησμό ενός ATM της τράπεζας Bank Rakyat Indonesia (BRI), στις 7 Οκτωβρίου 2011. Η φωτιά προκάλεσε έκρηξη και κατέστρεψε το υποκατάστημα ολοσχερώς. Ήταν μία άμεση δράση, που οι 2 σύντροφοι σχεδίασαν και πραγματοποίησαν ως κίνηση αλληλεγγύης στο Luciano Tortuga, αλλά και σε πολλούς άλλους φυλακισμένους αναρχικούς, καθώς και στα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα και της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, στην Ελλάδα.

Αφιερώνοντας την πράξη τους αυτή στο Luciano Tortuga (ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εξερράγη πρόωρα ο εκρηκτικός μηχανισμός, με τον οποίο σκόπευε να χτυπήσει υποκατάστημα της τράπεζας Santander, στη Χιλή), ο Eat και ο Billy συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί μια δυναμική, η οποία διέχυσε διεθνώς τη διεθνή αναρχική πράξη και την Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία - Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο.

Λίγο μετά την επίθεση που πραγματοποίησαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Υπεβλήθησαν σε μακρές ανακρίσεις, στη διάρκεια των οποίων αντιστάθηκαν. Ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεσή τους και δεν έπαψαν ποτέ να δείχνουν την περιφρόνησή τους στα μούτρα των αρχών. Σημειώνεται ότι ένα τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο, ενώ ένας ακόμα σύντροφος, ο Κ., καταζητείται για το ρόλο του στην επίθεση και καταφέρνει ακόμα να ξεφεύγει από τους διώκτες του.

Τελικά, η διασύνδεση των κινήσεων αλληλεγγύης για το Luciano Tortuga και τους Eat και Billy οδήγησε σε έναν άνευ προηγουμένου διεθνή συντονισμό παρόμοιων επιθέσεων.

Οι δύο σύντροφοι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 1 έτους και 8 μηνών, στις 15 Μαΐου 2012. Ο Billy αποφυλακίστηκε το Νοέμβριο του 2012, ενώ ο Eat τον επόμενο μήνα.



Είναι εδώ που το παρόν γεννιέται και το παρελθόν πεθαίνει

Για ακόμα μία φορά, βρισκόμαστε σε διεθνές σταυροδρόμι. Επόμενη στάση είναι η Ινδονησία.

Στις αρχές του Οκτώβρη του 2011, δύο αναρχικοί της πράξης, τα αδέρφια μας Eat και Billy, συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό ενός ATM τράπεζας. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός τρίτου συντρόφου, ο οποίος διάλεξε το δρόμο της παρανομίας και καταζητείται από τις αρχές μέχρι και σήμερα. Ο Eat είναι ακόμα φυλακισμένος, ενώ ο Billy, που φυλακίστηκε για κάτι περισσότερο από ένα χρόνο, είναι και πάλι πίσω στους δρόμους.

Από την αρχή της κράτησής τους, ο Eat και ο Billy επέλεξαν να βάλουν φωτιά σε οποιοσδήποτε αμυντικές θέσεις και στην παθητική αθωότητα, που αναγνωρίζουν τη γλώσσα των νόμων και των συνηγόρων. Ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε τράπεζα, εκ μέρους του Πυρήνα «Ζήτω ο Luciano Tortuga» (Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία – Ινδονησία) και δήλωσαν ότι αποτελούν αμετανόητα μέλη του και αναρχικοί της πράξης. Μιας και κάθε πράξη και λέξη αντηχεί σε αυτόν τον κόσμο, ο Eat και ο Billy αρνήθηκαν να θάψουν τις επιθυμίες και τις αξίες τους βαθιά μέσα στη σιωπή της φυλακής. Μέσα από τα κελιά τους, μοιράστηκαν σκέψεις, κείμενα και χειρονομίες, καταφέροντας να καταργήσουν το φόβο της καταστολής, να χλευάσουν τους υπολογισμούς των δικαστών και να επιτεθούν στη δουλοπρέπεια των φυλακισμένων, ενώ αφήφησαν και τις εντολές από τους φύλακες.

Η ανυποχώρητη στάση τους έβαλε τη δική της σφραγίδα φωτιάς στον ανεξερεύνητο χάρτη της Μαύρης Διεθνούς των Αναρχικών της Πράξης. Μια ντουζίνα πυρήνων των FAI/IRF εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στα δύο αδέρφια μας, όσο και οι δύο κρατούνταν όμηροι, κάνοντας τη νύχτα όμορφη διεθνώς με εμπρηστικές και εκρηκτικές επιθέσεις σε τράπεζες, εταιρείες φύλαξης, πολυτελή αυτοκίνητα, σύμβολα της Εξουσίας... Έτσι, αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι ο συνεχιζόμενος διάλογος, που ξεκίνησε με το εγχείρημα της FAI/IRF, μαζί με την έκφραση αλληλεγγύης, δεν είναι ένας χορός φράσεων και συνθημάτων χωρίς συναισθήματα και δράσεις.

Είμαστε αυτό που λέμε και λέμε αυτό που είμαστε. Είμαστε αναρχικοί της πράξης και ακόμα κι αν μας πιάσουν, η εξέγερσή μας αναλαμβάνει τη φαντασία και την αποφασιστικότητά μας. Οι αναρχικοί της πράξης δε συνθηκολογούν, ακόμα και μπροστά στις φυλακές, με εκατοντάδες κλειδαριές και χιλιόμετρα συρματοπλέγματος να κλέβουν την ελευθερία μας...

Τόσο ο Eat όσο και ο Billy αποδεικνύουν ότι η ζωή ανήκει σε ένα είδος ανθρώπων, αυτών της δράσης. Παρά το πλήθος των πολλών που παραμένουν διστακτικοί να τολμήσουν και δειλοί για να ζήσουν, οι δύο σύντροφοι έκαναν το άλμα στον πυρήνα φωτιάς, χωρίς να μετανιώνουν για τίποτα. Θέλουμε να ξέρουν ότι δε θα είναι ποτέ

μόνοι, επειδή η «τρέλα» της αναρχίας είναι μεταδοτική σε όλους εκείνους που αγαπούν τη ζωή. Επίσης, η Εξουσία πρέπει να γνωρίζει ότι θα προχωρήσουμε σε αντίποινα εναντίον κάθε ηθικού αυτουργού, για κάθε φυλάκιση και αιχμαλωσία, με την ίδια δυναμική· τη δυναμική του σαμποτάζ, του εμπρησμού, της έκρηξης, της εκτέλεσης...

Απαντάμε στη βία με βία.

Η FAI/IRF είναι μια πρακτική αντανάκλαση αυτής της εξεγερσιακής αναρχικής βίας, η οποία σκοπεύει να πολιορκήσει και να καταστρέψει όλα τα προπύργια της αυτοκρατορίας και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ο Eat και ο Billy είναι δύο από τους λίγους αλλά αποφασισμένους συνωμότες της διαρκούς εξέγερσης, που υφάινεται στα διεθνή σταυροδρόμια, στα οποία περιμένουν οι αναρχικοί της πράξης.

ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Συνωμοσία Πυρήνων της φωτιάς της πρώτης περιόδου και ο αναρχικός της πράξης Θεόφιλος Μαυρόπουλος

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία/ διεθνώς Επαναστατικό Μέτωπο (FAI/IRF)



Ένα σύντομο χρονικό της δίκης

(Οι ενημερώσεις γίνονταν από την ομάδα αντιπληροφόρησης Negasi)

Οι δύο σύντροφοι έχουν μεταφερθεί σε δικαστικές φυλακές και η πρώτη συνεδρία είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουνίου 2012. Σε αυτό το στάδιο, υπήρχε η πληροφορία ότι θα δικαστεί ο καθένας τους ξεχωριστά, πιθανότατα για να τους υποχρεώσουν να στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου. Αν και η διαδικασία είναι ανοιχτή, μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν είναι γνωστό με σιγουριά πού ακριβώς θα γίνει η δίκη. Καλείται, ωστόσο, συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Ανώτατο Δικαστήριο, στην περιοχή Sleman, της Jogjakarta (εκεί όπου τελικά διεξήχθη η δίκη).

Οι τρεις εισαγγελείς (Wiwik Triatmini, Wahyu Handoko και Tri Widi) διαβάζουν το κατηγορητήριο ξεχωριστά για κάθε σύντροφο. Περιλαμβάνει πολλαπλές κατηγορίες, οι οποίες είναι ίδιες για τον Eat και το Billy, αλλά αποδίδεται στον καθένα διαφορετικός ρόλος στην επίθεση. Το κατηγορητήριο βασίζεται σε δύο διατάξεις του ινδονησιακού τρομονόμου και σε τρεις διατάξεις του ποινικού κώδικα (περί φθοράς ξένης περιουσίας, περί εμπρηστικών ενεργειών και περί από κοινού ενεργειών βίας κατά ανθρώπων).

Μετά τη δίκη, ο εισαγγελέας Wiwik Triatmini αρνήθηκε να εξηγήσει γιατί το κατηγορητήριο ήταν τόσο διευρυμένο και γιατί γινόταν χρήση των διατάξεων του τρομονόμου, λέγοντας ότι δεν είχε διαβάσει ακόμη τους φακέλους των ανακρίσεων. Οι δύο συνήγοροι αμφισβητούν ότι το δικαστήριο μπορεί να κάνει επίκληση του τρονονόμου στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 90 λεπτά και αποφασίστηκε να συνεχιστεί στις 7 Φεβρουαρίου 2012, με καταθέσεις μαρτύρων.

Αυτή η δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε στα δικαστήρια της Lahore. Εμφανίστηκε ένας μάρτυρας, ο οποίος ήταν φορτικός, ενώ παρουσιάστηκαν και μηχανισμοί, που χρησιμοποιήθηκαν από συντρόφους σε μια άλλη επίθεση. Γίνεται νέο κάλεσμα αλληλεγγύης.

Η διαδικασία καταθέσεων μαρτύρων συνεχίζεται στις 14 Φεβρουαρίου 2014. Ο εισαγγελέας ανακοινώνει ότι θα παρουσιαστούν 30 μάρτυρες, που θα αποδείξουν στο δικαστήριο ότι οι δύο σύντροφοι μπορούν πράγματι να διωχθούν βάσει τρομονόμου. Η δίκη μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε παρωδία. Δύο από τους μάρτυρες που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, παραδέχονται ότι η μόνη «απόδειξη» που μπορούν να παρουσιάσουν είναι ότι είδαν τον Eat και το Billy σε μια καφετέρια, τη νύχτα πριν από το περιστατικό του εμπρησμού. Οι ίδιοι μάρτυρες, που είναι οι ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης καφετέριας, αναφέρουν στο δικαστήριο ότι δεν άκουσαν τι συζητούσαν οι δύο σύντροφοι.

Μία ακόμα ιδιαιτερότητα, ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο οι αρχές επιχειρούν να στήσουν τις παγίδες τους, είναι ότι ένας άλλος μάρτυρας που εμφανίστηκε, ισχυρίστηκε

ότι δεν είδε τον Eat στη σκηνή του εμπρησμού του ATM της BRI Bank. Πάντως, όσο προχωρά η διαδικασία, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο εισαγγελέας δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει αξιόπιστους μάρτυρες.



Σε αυτό το στάδιο, αποφασίζεται να ανοίξει ένας ξεχωριστός φάκελος για νέα δίκη εναντίον των δύο συντρόφων, ώστε να πιεστούν να καταθέσουν ο ένας εναντίον του άλλου. Ο Eat και ο Billy συνεχίζουν να υπόκεινται σε εκφοβισμούς και τρομοκράτηση από τους ανακριτές, κρατούνται σε άθλια κελιά, ενώ η αστυνομία έχει σκόπιμα αποκόψει τις προσπάθειες συντρόφων (κυρίως αυτών που παρακολουθούν στενά τη διαδικασία) να επικοινωνήσουν μαζί τους. Στο μεταξύ, και στην περίπτωση των Eat και Billy, η μεγάλη χρονική διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας χρησιμοποιείται από το κράτος ως τακτικής ψυχολογικής εξόντωσης των δύο συντρόφων.

Ξανά στα δικαστήρια της Sleman, στις 6 Απριλίου 2012, η δίκη συνεχίζεται. Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι το ινδονησιακό Κράτος μεθοδεύει τη χρήση του τρομονόμου ως εργαλείο ενάντια στην εμφάνιση της νέας γενιάς αναρχικών ανταρτών πόλης στην Ινδονησία, χρησιμοποιώντας την ονομασία «Revolutionary Organization –Informal Anarchist Federation, Indonesian Section». Ο συνήγορος των Eat και Billy δηλώνει στο δικαστήριο ότι το ίδιο το κράτος αγνοεί τους νόμους του, διότι οι δικαστές αρνούνται να καλέσουν για κατάθεση έναν αποκαλούμενο «ειδικό σε θέματα αντιτρομοκρατίας», γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα καταρρίψει τους ισχυρισμούς περί «κοινής γνώμης» και ότι οι σύντροφοι πρέπει να δικαστούν με βάση τον τρομονόμο.

Ο Billy δηλώνει στο δικαστήριο ότι οι ανακριτές χρησιμοποίησαν βία για να του αποσπάσουν πληροφορίες, ότι οποιαδήποτε κατάθεση έχει υπογράψει ήταν αποτέλεσμα αυτής της πίεσης και ότι η ίδια η αιχμαλωσία του αποδεικνύει την αλήθεια των επιλογών του, καθώς το Κράτος και όλα τα εργαλεία, που έχει στη διάθεσή του, χρησιμοποιούνται για έναν και μόνο σκοπό: την προστασία του Κεφαλαίου.

Από την πλευρά του, ο Eat δηλώνει ότι η αιχμαλωσία του είναι παράνομη, υπό το πρίσμα των νόμων του Κράτους και ότι δείχνει ξεκάθαρα πόσο τραγικό είναι το Κράτος και πόσο μίζερη είναι η ζωή κάτω από την εξουσία του. Τονίζει, ωστόσο, ότι δε θα ήθελε ποτέ να παγιδευτεί στη λογική των νόμων ή παρόμοιων σκεπτικών. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι οι πράξεις του ακολουθούνται από συνέπειες και ότι για αυτό το λόγο, ανέλαβε την ευθύνη και δήλωσε με περηφάνια ότι είναι μέλος του Πυρήνα «Ζήτω ο Luciano Tortuga» / Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία Ινδονησίας.

Σε αυτό το σημείο της δίκης, ξεκίνησε η μεθόδευση του δικαστηρίου να στρέψει τον ένα σύντροφο ενάντια στον άλλο, διαχωρίζοντας την υπόθεση στα δύο.

Στις 17 Απριλίου 2012, στα δικαστήρια της Lahore, τοποθετήθηκε ο δημόσιος κατηγορος. Ζητήθηκε η επιβολή τριετούς φυλάκισης. Και οι δύο σύντροφοι κρίθηκαν ένοχοι, με βάση το άρθρο 187, του ποινικού κώδικα της Ινδονησίας, για την επίθεση στο ATM της BRI Bank, τη νύχτα της 7^{ης} Οκτωβρίου 2011. Κι αυτό, επειδή κρίθηκε ότι η ενέργεια τελέστηκε σκόπιμα και είχε ως αποτέλεσμα τον εμπρησμό και την έκρηξη, που κατέστρεψε ιδιωτική περιουσία. Οι κατηγορίες στο Billy και στον Eat αποδίδονται ξεχωριστά διότι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που βασίζεται σε πόρισμα αστυνομικής έρευνας, είχαν διαφορετικούς ρόλους: για το Billy το μόνο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι είχε στην κατοχή του φυλλάδια με το κείμενο ανάληψης ευθύνης, ενώ ο Eat φέρεται ως το άτομο που έφτιαξε και φωτοτύπησε τα φυλλάδια.

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, στις 15 Μαΐου 2012, επιβλήθηκε στο Billy και στον Eat ποινή φυλάκιση ενός έτους και 8 μηνών.

Τώρα μιλάμε εμείς

Διεθνή καλέσματα και χτυπήματα αλληλεγγύης

Στις 10/10/11, ο πυρήνας **Φωτιά** της Αγγλικής FAI, τοποθετεί εμπρηστικό μηχανισμό σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Cambridge. Στην ανάληψη ευθύνης δηλώνεται η αλληλεγγύη στους Ινδονήσιους συντρόφους.

Στις 9/11/11, ο αντάρτικος σχηματισμός **Εξεγερμένοι Ατομικιστές**, βανδαλίζει επτά ATM στην περιοχή του Μιλάνου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Ινδονήσιους αιχμαλώτους, μεταξύ και άλλων.

Στις 28/11/11, μια ομάδα αναρχικών σαμποτάρει τις ράγες του σιδηροδρόμου στο Νότιο Όρεγκον, των ΗΠΑ και αφιερώνουν την ενέργεια στους συντρόφους.

Το Δεκέμβριο του 2011, ο πυρήνας Ελευθερώστε τους Eat και Billy, της FAI/IRF πραγματοποιεί μια καμπάνια αποστολής εκρηκτικών και απειλητικών δεμάτων σε στόχους στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.



Στις 7/12, αποστέλλεται εκρηκτικό δέμα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, στη Φρανκφούρτη, με αποδέκτη το διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Josef Ackermann. Η υπηρεσία ασφαλείας του κτιρίου αναγνωρίζει το μηχανισμό, μετά από έλεγχο με ακτίνες Χ στο δέμα και καλεί τους μπάτσους, οι οποίοι τον εξουδετερώνουν. Μέσα στο δέμα βρέθηκε και η ανάληψη ευθύνης, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα από τον καθεστωτικό Τύπο.

Στις 9/12, ο διευθυντής της ιταλικής εφορίας Equitalia, Marco Cuccagna, λαμβάνει ένα δέμα-βόμβα στο γραφείο του, στα κεντρικά της υπηρεσίας, στη Ρώμη. Ο μηχανισμός πυροδοτείται όταν ο Cuccagna ανοίγει το δέμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα χέρια, χάνοντας και μέρος ενός δαχτύλου του και να κινδυνεύσει να τυφλωθεί εντελώς από τα γυάλινα θραύσματα του γραφείου του.

Στις 12/12, η ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι, λαμβάνει για τρίτη φορά ένα δέμα-βόμβα, το οποίο γίνεται αντιληπτό και εξουδετερώνεται.

Μέσα στη γενική αναταραχή που έχει προκαλέσει το κύμα των επιθέσεων, τα καθεστωτικά μέσα αναφέρουν πως η υπουργός δικαιοσύνης της Ιταλίας, Paola Severino και ο δήμαρχος της Ρώμης, Gianni Alemanno, λαμβάνουν απειλητικές επιστολές, που περιέχουν σφαίρες.



Στις 15/12, αποστέλλεται ακόμα ένα δέμα-βόμβα στα κεντρικά της Equitalia, στη Ρώμη, το οποίο, όμως, ανιχνεύεται και εξουδετερώνεται. Σε σημείωμα στο εσωτερικό του δέματος έγραφε: *Μην αυτοκτονείτε, εξεγερθείτε. Θάνατος στους τοκογλύφους!*

Η ανάληψη ευθύνης που βρέθηκε στο πρώτο πακέτο-βόμβα, που είχε σταλεί στη Deutsche Bank:

Λευτεριά και ευτυχία στον αδερφό μας, Gabriel Pombo da Silva. Θάνατος στις τράπεζες που στραγγαλίζουν τους ανθρώπους. Αυτές τις ημέρες, τρία δέματα-βόμβες ταξιδεύουν με προορισμό τράπεζες και τραπεζίτες, τσιμπούρια και βδέλλες. Με αυτές τις μικρές αλλά αποφασιστικές

ενέργειες, εμείς, ο πυρήνας Eat και Billy από την Ιταλία, γινόμαστε κομμάτι της νέας αναρχικής διεθνούς, της άτυπης αναρχικής ομοσπονδίας και του διεθνούς επαναστατικού μετώπου. Διαλέξαμε αυτό το όνομα σε ένδειξη αλληλεγγύης με τη FAI Ινδονησίας, τα αδέρφια μας Eat και Billy. Δε χρειαζόμαστε ειδικούς της δράσης, ο καθένας μπορεί να σπλίσει τα χέρια του, ο καθένας μπορεί να συναρμολογήσει το δικό του πακέτο-δώρο. Πόλεμο στην Ευρώπη των τραπεζιτών, θάνατος στις βδέλλες που μας κυβερνούν.

Ζήτω η FAI Ινδονησίας
Ζήτω η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς
Ζήτω το νέο αναρχικό αντάρτικο
Ζήτω η FAI/IRF

Πυρήνας Ελευθερώστε τους Eat και Billy FAI/IRF

Στις 29-30/01/12, το κομάντο **Βάνδαλοι για την Αλληλεγγύη** της Διεθνούς Συνωμοσίας Εκδίκησης, της Ινδονησιακής FAI, σφραγίζει τέσσερα ATM σε ένδειξη αλληλεγγύης στους δύο συντρόφους. Η ενέργεια, που αχρηστεύει τους στόχους της, αποκρύπτεται από τις αρχές όπως και οι προκηρύξεις με την ανάληψη ευθύνης, που πετάχτηκαν στην περιοχή.

Στις 19/02/12, ο πυρήνας **Φωτιά** της Αγγλικής FAI, επανέρχεται, πυρπολώντας πολυτελή αυτοκίνητα στο Cambridge. Στην ανάληψη ευθύνης, που ακολουθεί την ενέργεια, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στους Eat και Billy.

Στις 21/02/12, ο πυρήνας των **ALF/ELF** και FAI της Μόσχας, καταστρέφει δύο κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε ένδειξη αλληλεγγύης τόσο στους δύο φυλακισμένους, όσο και στο φυγά σύντροφο.

Στις 01/03/12, ο αντάρτικος σχηματισμός **Ακατάβλητος Πυρήνας για τη Διάδοση της Φωτιάς**, της Αργεντινικής FAI, εκτελεί βομβιστική επίθεση εναντίον δικαστικού κτιρίου στο Calle Paraguay. Στην ανάληψη ευθύνης αναφέρονται και οι Ινδονήσιοι αιχμάλωτοι πολέμου. Την ίδια νύχτα, βανδαλίζονται από συντρόφους στην Αγγλία δύο ATM σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Στις 09/03/12, η ομάδα **Αντικοινωνικός Πυρήνας**, της Ιταλικής FAI, τοποθετεί εκρηκτικό μηχανισμό σε υποκατάστημα της τράπεζας MPS στη Ρώμη. Το χτύπημα αφιερώνεται στους Eat και Billy.

Στις 05/04/12, η ομάδα **Νυχτερινό Φως**, βανδαλίζει 3 ATM στην περιοχή Lublin της Πολωνίας και αφιερώνει την ενέργεια και στους δύο συντρόφους.

Στις 09/05/12, ο πυρήνας **Δύο Σεκόγιες** του ALF και της FAI/IRF τοποθετούν βόμβα σε εγκαταστάσεις «διαχείρισης» αδέσποτων σκύλων, στην Ουκρανία. Στην ανάληψη

ευθύνης στέλνεται χαιρετισμός στον Eat, που βρίσκεται ακόμα φυλακισμένος.

Στις 14/05/12, ο πυρήνας **Κάποιοι Δύστροποι Νυκτόβιοι**, της Βολιβιανής FAI/IRF ανατινάζουν ένα ATM στην περιοχή της La Paz. Στην ανάληψη ευθύνης που ακολουθεί, η ενέργεια αφιερώνεται μεταξύ άλλων και στους Eat και Billy. Το ίδιο βράδυ, ο αντάρτικος σχηματισμός **Πυρήνας για τη Βίαη και Υπέρμετρη Επίθεση στην Εξουσία**, της Μεξικάνικης FAI, πυρπολεί όχημα της υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας, στην πόλη του Μεξικού, σε ένδειξη αλληλεγγύης και στους δύο συντρόφους.



Στις 17/05/12, ο πυρήνας **Φωτιά** της Αγγλικής FAI, που πλέον συμμετέχει και στη Διεθνή Συνωμοσία Εκδίκησης, πυρπολεί όχημα της εταιρίας Jobcenter, στο Cambridge και αφιερώνει το χτύπημα και στους δύο συντρόφους.

Στις 21/05/12, η Αργεντίνικη φράξια της Διεθνούς Συνωμοσίας Εκδίκησης της FAI, ανατινάζει υποκατάστημα της τράπεζας Santander, στο Buenos Aires.

Στις 24/05/12, ο πυρήνας **Φίλοι της Γης**, της Αργεντίνικης FAI, πυρπολεί πολυτελή αυτοκίνητα, στην περιοχή του Buenos Aires. Στην ανάληψη ευθύνης, η ομάδα χαιρετίζει τους αιχμάλωτους συντρόφους. Την ίδια νύχτα, ομάδα συντρόφων στις Φιλιππίνες, πραγματοποιεί επίθεση με μπογιές στην πρεσβεία της Ινδονησίας.

Στις 8 Νοεμβρίου του 2012, ένα χρόνο μετά την αιχμαλωσία των συντρόφων, ο πυρήνας Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης της FAI/IRF Ινδονησίας, εκδίδει το παρακάτω κάλεσμα σε ενέργειες άμεσης δράσης, ως ένδειξη αλληλεγγύης στους συντρόφους τόσο σε Ινδονησία όσο και αλλού:

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας - Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FAI – IRF) από όλον τον κόσμο, σε όλους τους αντάρτες που ακόμα εξεγείρονται ενάντια στην εξουσία, την κοινωνία και την καταστροφή της γης.

Εμείς, η Διεθνής Συνωμοσία Εκδίκησης, πυρήνας της FAI-IRF Ινδονησίας, θέλουμε να κάνουμε ένα διεθνές κάλεσμα για άμεση δράση ενάντια σε κάθε ιδιοκτησία και στα σύμβολα της κοινωνίας, τους καταστροφείς της φύσης, τους φασίστες, το στρατό και όλων των εχθρών. Αυτό το διεθνές κάλεσμα, αρχικά, είναι για να θυμηθούμε την απαγωγή των δύο αδερφών μας από τον πυρήνα Ζήτω ο Luciano Tortuga - FAI Ινδονησίας, Eat και Billy, από το κράτος, πριν από ένα χρόνο. Ένας χρόνος απαγωγής και παρενόχλησης της επαναστατικής δράσης, που διεξήγαγαν τα αδέρφια μας. Και να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε, στο φυγά-μέλος του πυρήνα Ζήτω ο Luciano Tortuga, τον K, ο οποίος είναι ακόμα στην παρανομία, κυνηγημένος από την εξουσία.

Αλλά στην ουσία, η δράση μας θα αφιερωθεί σε όλους τους αντάρτες και τους επαναστάτες, που ποτέ δεν κάνουν βήμα πίσω, που δε μασάν τα λόγια τους και οι οποίοι ποτέ δε νίπτουν τα χέρια τους ξεπουλώντας την επαναστατική δράση, για να προστατέψουν τις άνετες ζωές τους.

Θέλουμε να καλέσουμε τους συμπολεμιστές και τις συμπολεμίστριές μας από κάθε πυρήνα της FAI-IRF να ανανεώσουμε μαζί τις επαναστατικές μας αναμνήσεις. Να δηλώσουμε πως μέχρι σήμερα, δεν έχουμε ξεχάσει και δε θα ξεχάσουμε ποτέ τις αδερφές και τους αδερφούς μας, που απήχθησαν και φυλακίστηκαν από το κράτος. Οι Eat και Billy είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του κύματος καταστολής, με την οποία πάντα αντιμετωπίζεται η ανάπτυξη των επαναστατικών επιθυμιών μέσα στους κύκλους της FAI-IRF. Η δράση πάντα μιλάει δυνατώτερα από ότι οι λέξεις.

Για μια εβδομάδα, ξεκινώντας από σήμερα, θέλουμε να στείλουμε τους επαναστατικούς χαιρετισμούς μας στους Eat και Billy και σε άλλους αντάρτες (τα περήφανα και εξεγερμένα μέλη των επαναστατικών οργανώσεων της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς και του Επαναστατικού Αγώνα, το Luciano Tortuga Pitronello, το Mario Tripa Lopez, το Marco Camenisch, το Gabriel Pombo da Silva, το Θεόφιλο Μαυρόπουλο, τον Alfredo Cospito και το Nicola Gai, το Marcelo, τους Juan και Freddy, τους Ivan Silva και Carla Verdugo, φυλακισμένους αναρχικούς από την Ιταλία και σε πολλά ακόμα "επαναστατικά" ονόματα), που πρέπει να θυμόμαστε και να αναφέρουμε στην καρδιά μας, μέσα από τη δράση.

Θα σας δούμε στους δρόμους, που θα καλύπτονται από τη νύχτα και τις φωτιές μας ενάντια στην εξουσία και την κοινωνία.

Για την αναρχία

Για τη Μαύρη Διεθνή

Για τις αδερφές και τους αδερφούς μας

Γράμματα και κείμενα των συντρόφων από τη φυλακή και αλληλέγγυων

Γράμμα από τους Eat και Billy

Αγαπητοί σύντροφοι, με σεβασμό, αγάπη και οργή

Έχουν περάσει 35 μέρες από τότε που πιαστήκαμε και λυπούμαστε που πήρε τόσο για να γράψουμε αυτό το γράμμα, μιας και η μόνη δυνατότητα επικοινωνίας είναι μέσω των φίλων και των ερωτικών συντρόφων μας, που έχουν ακόμη το κουράγιο να μας επισκέπτονται εδώ. Η άμεση αλληλογραφία είναι αδύνατη.

Περιμέναμε να μάθουμε κάποια νέα απ' όλους σας και σαν μια ισχυρή ζεστή αύρα σ' αυτό το κλίμα καταστολής, ανακτήσαμε άλλη μια φορά την ενέργεια και τη δύναμή μας όταν ακούσαμε τον ήχο της επαναστατικής αλληλεγγύης κι ένα θερμό αίσθημα συντροφικότητας απ' όλους τους πολεμιστές και φυλακισμένους της λευτεριάς ανά τον κόσμο – ιδίως όταν είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε σε μια εφημερίδα για κάποια πρόσφατη εξέγερση στη Ρώμη, στην Ιταλία, νιώσαμε πως σύντροφοι αγωνίζονται ακόμη για μια αληθινή επαναστατική αλλαγή... αλλά και ότι το πνεύμα του εξεγερτισμού πλανάται ακόμα στον αέρα σαν μια αχτίδα ελπίδας – σ' αυτήν τη μουντή ατμόσφαιρα των κλουβιών της καταστολής.

Στέλνουμε τις αγκαλιές μας σε όλα τα μέλη της FAI ανά τον κόσμο (ελεύθερα και φυλακισμένα), όπως επίσης στα μέλη της ΣΠΦ, στην Ελλάδα· τ' αληθινά επαναστατικά και θερμά μας αισθήματα σε όλους σας.

Και κάτι λυπηρό: είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι που μερικοί σύντροφοί μας εδώ διακατέχονται από φόβο και το μιντιακό κιτρινισμό, που τους κάνουν να υποχωρούν απ' την πρώτη γραμμή, αλλά ας τ' αφήσουμε στην άκρη, μιας και είμαστε ακόμα πεπεισμένοι ότι διατηρούν τις ιδέες στην καρδιά τους της αντίστασης... που θα φώτιζαν άλλη μια φορά το σκοτάδι στο τρεμάμενο φως του πάθους για ανταρσία.

Ζεστές αγκαλιές και χαιρετισμούς σε όλους τους αγωνιστές σε Χιλή, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και σ' όλους τους επαναστάτες αναρχικούς που δεν υποχωρούν ποτέ μπροστά στο πρόσωπο της καταστολής.

Επαναστατικούς χαιρετισμούς και αγκαλιές σε όλους σας.

Μέλη του Πυρήνα «Ζήτω ο Luciano Tortuga» /

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία Ινδονησίας

EAT και BILLY

Ανοιχτή επιστολή του αναρχικού ανατρεπτικού εγχειρήματος NEGASI, προς τους δύο συντρόφους.

Στα αδέρφια Billy και Eat

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τότε που βρεθήκατε κλεισμένοι στα μπουντρούμια του κράτους. Ένα εργαλείο καταστολής, που περιορίζει το φυσικό σας χώρο άλλα, είμαστε σίγουροι, όχι τη φαντασία, το πάθος και την εκδίκηση στις καρδιές σας.



Πιστεύουμε, επίσης, πως κάθε νύχτα που περάσατε υπό τον τρόπο και τις απειλές, δεν έσβησε το μίσος σας για την κοινωνία και ολόκληρο τον κατασταλτικό μηχανισμό της. Η ζεστασιά της αγάπης αναχώρησε μόλις, μέσα από τον αέρα, κουβαλώντας τα νέα ότι μας εμπνέετε.

Εδώ, πίσω από τις καρδιές των χαμένων που φοβούνται να ρισκάρουν, υπάρχει μια φωτιά που σιγοκαίει υπόγεια. Διακινούμε τα νέα που σας αφορούν, στις σκιές προς κάθε κατεύθυνση. Τα αφήνουμε να πετάξουν δίχως πυξίδα για να καταφέρουν όλα τα αδύνατα. Φέρνοντάς τα μέσα σε κάθε δραστηριότητα που

εκτελούμε μηχανικά και κάνοντάς τα την αρχή για να αμφισβητήσουμε τα πάντα, να κοιτάξουμε πίσω σε αυτό που πραγματικά είμαστε. Έτσι, δεν είναι ντροπή να λέμε πως είστε για όλους μας αδέρφια πια, ακόμα και αν δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, ακόμα και αν δεν έχουμε μοιραστεί ποτέ ένα τσιγάρο.

Οι αρχές έσφαλαν στις προβλέψεις τους. Η καταστολή έγινε η γέφυρα για όλους εμάς, για να συναντηθούμε και να κουβεντιάσουμε για την ελευθερία, με τον τρόπο που την έχουμε επιλέξει εμείς οι ίδιοι.

Η πράξη και του κουράγιο σας να επιτεθείτε στην κρατική περιουσία, κατέδειξαν το γεγονός πως δε μπορεί κάποιος να είναι υποτακτικός, αν θέλει να αγκαλιάσει την ολότητα της ζωής.

Ότι μόνο αν ένα άτομο γίνει άγριο, θα ανοίξει τους ορίζοντές του και θα δει πως αυτό που είναι ακατόρθωτο, ίσως γίνει πραγματικότητα.

Είναι αλήθεια πως μια φωτιά που μπαίνει για να κάψει την ιδιοκτησία, δεν είναι απλά ένας τρόπος καταστροφής. Βοηθάει, επίσης, κι εμάς που δε βλέπουμε καλά, ώστε να ξορκίζουμε το σκοτάδι από την καρδιά. Είμαστε σίγουροι, πως ο φόβος είναι κάτι φυσικό, αλλά όχι κάτι που πρέπει να λατρεύουμε. Πρέπει να πάμε πέρα από το φόβο και να αναγνωρίσουμε πως είμαστε κι εμείς δειλοί, δεμένοι με την ιδιοκτησία που υπάρχει γύρω μας.

Είναι αλήθεια πως κι εμείς μέχρι χτες πιστεύαμε το ψέμα της προόδου, την προπαγάνδα των ψεύτικων επιθυμιών και πως αγοράζαμε κάθε τι που έχει αξία στη ζωή.

Και όμως υπάρχουν άνθρωποι, που ψέγουν τις πράξεις σας. Εκείνη που νομίζουν πως είναι γενναίοι, αλλά στην πραγματικότητα, προτιμούν να διατηρούν τη σταθερότητα της ζωής τους. Πολλοί σας κατηγορούν χωρίς να κρίνουν τους εαυτούς τους για απιστία ή δουλεία. Ζηλεύουν το θάρρος, την αγάπη και τη ζεστασιά που σας στέλνουν οι αδερφοί και οι αδερφές σας. Ζηλεύουν, μέσα στην ανικανότητά τους να ξεγεραθούν ακόμα και μέσα στην καρδιά τους. Αλλά, τους αφήνουμε για λίγο, ας βυθιστούν στην κενή γιορτή τους, όσο εμείς θα μοιραζόμαστε ιστορίες σαν αδέρφια, για τους περιορισμούς που μας πιέζουν.

Τώρα, ο καθένας από εμάς θα πάρει όρκο να είναι πιο προσεκτικός. Πιο θορυβημένος και πιο καχύποπτος για τη ζωή που μας φαινόταν μια χαρά. Υποσχεθήκαμε να μετατρέψουμε τα πάντα γύρω μας σε όπλα και να εκτιμούμε κάθε εξεγερμένο σα μαχητή.

Υποσχόμαστε να μη ξεχάσουμε πως είστε φυλακισμένοι και πως θα εκδικηθούμε.

Γνωρίζουμε πως αυτό το γράμμα δε θα αλλάξει τίποτα. Δείχνουμε, όμως, περήφανα στους εχθρούς μας πως είστε αδέρφια μας και όχι απλά φίλοι.

Είστε πολεμιστές, όχι εγκληματίες.

Τα άτομα του NEGASΙ

Γράμμα του Eat, από τη φυλακή (Μάιος 2012)

Αγαπητοί σύντροφοι, περήφανα «μέλη» της διεθνούς FAI/IRF, φυλακισμένοι φίλοι μας της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, όλες οι ομάδες και τα άτομα που αφιέρωσαν τις ζωές τους στο να σκοτώσουν τη μεγα-μηχανή του ελέγχου και της κυριαρχίας και όλοι οι αναρχικοί αιρετικοί.

Πάει καιρός που έγραψα ένα ανοιχτό γράμμα. Δε ξέρω, όλες οι καταστάσεις εδώ παραήταν ταραχώδεις ώστε να κάνω ακόμα και την προσπάθεια να συγκεντρωθώ στο να γράψω κάτι. Ένα μείγμα των συναισθημάτων μου για τους αγαπημένους μου, της διαδικασίας της δίκης και των εκατομμυρίων ιδεών που μου έρχονταν, κάποιες φορές, πέφτοντας σα βροχή από αστέρια. Και είμαι σίγουρος πως σε όλους μας λείπουν τα αστέρια, τα καταιγιστικά συναισθήματα που μας προκαλεί η πιθανότητα του απέραντου σύμπαντος και η μηδενιστική του ουσία. Πρέπει να πω πως είμαι τυχερός που με κρατούν ακόμα σε ένα κλουβί σε αυτήν τη φυλακή, που δεν είναι υψίστης ασφαλείας. Αλλά, ο σκοπός μου εδώ δεν είναι να πω βαρετές ιστορίες για τις συνθήκες κράτησης που βιώνω, γιατί ξέρω πολύ καλά πως πρόκειται απλά για μια σωματική φυλακή, μια μικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας. Αλλά, δε μπορεί κάποιος να πει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του εδώ και του έξω. Μια σωματική φυλακή παραμένει το χειρότερο μέρος που μπορεί να βρεθεί ένας ελεύθερος άνθρωπος. Κανένας -ανεξάρτητα με το τι έχει κάνει- δεν πρέπει να είναι στη φυλακή.



Πύρινα όνειρα συνεχίζουν να με στοιχειώνουν, όλες οι πράξεις αλληλεγγύης από τους συντρόφους στο εξωτερικό μου προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης. Περιμένω ακόμα τους άτυπους πυρήνες και τα άτομα από την Ινδονησία να επιτεθούν ξανά στις πύλες του ουρανού. Η φυλάκισή μας δεν είναι δικαιολογία για να σταματήσει η εξέγερση. Γιατί όλοι ξέρουμε πως οι μηχανές δεν κοιμούνται ποτέ και πως μόνο και μόνο τα αστέρια της νύχτας με τη μεγαλόπρεπη μαγική τους ύπαρξη, είναι αρκετός λόγος για να κλέψουμε τη φωτιά του Προμηθέα, για να φέρουμε μια συνεχή και αλυσιδωτή φωτιά σε όλον τον κόσμο, άγριες φωτιές που θα αντηχούν στο γραφείο κάθε τραπεζίτη και πολιτικού, σε κάθε αστυνομικό τμήμα, σε κάθε βιομήχανο, σε εκείνους τους «αγίους» των πυρηνικών κλπ. Ας ρίξουμε όλους τους μεταμοντερνισμούς και τις πολιτισμικές μελέτες στα σκουπίδια, αφού το μόνο που

κάνουν είναι να ενισχύουν το σκεπτικισμό των μπουρζουάδων και εκείνους τους άχρηστους πολιτικούς διαξιφισμούς και την αδιέξοδη μαρξιστική ανάλυση. Δε λέω πως ο δάσκαλός μας του αρνητικού πρέπει να εξαφανιστεί. Δε λέω αυτό που κάποτε είπε ο Μπακούνιν, «Φτάνει με τη θεωρία». Όχι! Οι άτυπες εξεγερτικές ομάδες πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη θεωρία τους μέσω της πρακτικής της επίθεσης, να μάθουν τα όρια της δράσης τους, να κατανοήσουν πώς να γεφυρώνουν την κοινωνική αναταραχή με τις δικές μας ατομικιστικές τάσεις για εξέγερση. Εγώ πάντα έψαχνα να βρω την κόκκινη γραμμή μεταξύ της κοινωνικής και της ατομικής εξέγερσης. Γιατί έχω μια βαθιά σύνδεση με τους κοινωνικούς αγώνες, στους οποίους ποτέ δε θυσιάζω την ατομική μου εξέγερση και το εγώ μου για να ικανοποιήσω την άποψη των κοινωνικών αναρχικών περί στρατηγικής, παρόλο που πιστεύω ακόμα πως υπάρχει πιθανότητα γεφύρωσης τω δύο πόλων και πως ο εξεγερσιακός αναρχισμός πρέπει να έχει καλές σχέσεις με εκείνους τους αυτόνομους ανθρώπους, που επιθυμούν να κάνουν την έφοδο στον ουρανό. Ας τελειώνουμε με την αδιέξοδη ρητορική του κλασσικού αναρχισμού και με τους αριστερούς πολιτικάντηδες μια για πάντα και ας δημιουργήσουμε ξανά τη διεθνή αναρχική πανούκλα της εξέγερσης, ας σκεφτούμε και ας δημιουργήσουμε τη στρατηγική της επίθεσης και ας ξαναδημιουργήσουμε αυτόνομους και απελευθερωμένους χώρους.

Σύντροφοι, παρόλο που αυτό ίσως ακούγεται κλισέ, πιστεύω πως είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και να δημιουργήσουμε, ώστε η άγρια φωτιά της αναρχικής εξέγερσης να γίνει το θανάσιμο όπλο ενάντια σε κάθε είδους κυριαρχία, που συνεχίζει να καταστρέφει κάθε πτυχή της ζωής, τα ζωντανά πλάσματα, τη μητέρα μας τη φύση και όλα τα μεγαλόπρεπα θαύματα του απέραντου σύμπαντος.

Χαιρετίζω χαμογελώντας τους ακατάβλητους εξεγερμένους του πυρήνα Όλγα (FAI/IRF) και τη γενναία ενέργειά τους εναντίον εκείνου του ηλίθιου «αγίου» των πυρηνικών. Αγκαλιές σε όλους τους εξεγερτικούς αναρχικούς των πυρήνων της FAI/IRF σε Χιλή, Βολιβία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κλπ. Πόσο θα ήθελα να σας αγκαλιάσω όλους μια μέρα.

Όλγα, η απομόνωσή σου είναι ακόμα ένας λόγος για κάθε φωτιά που καίει τον κόσμο. Συντρόφισσα, σου στέλνω την αγάπη μου. Στους Γιώργο Πολύδωρο, Γεράσιμο Τσάκαλο, Παναγιώτη Αργυρού, Χρήστο Τσάκαλο, Δαμιανό Μπολάνο, Μιχάλη Νικολόπουλο, Γιώργο Νικολόπουλο, Χάρη Χατζημιχελάκη και Θεόφιλο Μαυρόπουλο. Αν βλέπετε τον ήλιο ή τα αστέρια, θυμηθείτε πως τα βλέπω κι εγώ μαζί σας. Στο φίλο μου Luciano Tortuga, η πανούκλα της μαύρης εξέγερσης δε θα σταματήσει και δε θα υποχωρήσει ποτέ, καθώς η αδάμαστη αγάπη μας και τα άγρια πάθη μας θα δημιουργούν τη νηνεμία πριν την καταιγίδα.

Ζήτω η Αναρχία και η Διεθνής Συνωμοσία των Αναρχικών της Πράξης!
Εξεγερμένος εγωιστής,
Σύντροφος E (FAI/IRF)
Πυρήνας Ζήτω ο Luciano Tortuga

Οι δύο σύντροφοι εξέδωσαν μέσα από τη φυλακή το έντυπο Mlebu. Κυκλοφόρησαν δύο τεύχη, όπου ο Billy έκανε το κολλάζ της εικονογράφησης και ο Eat έγραφε τα κείμενα.

Εδώ παρατίθενται τα εισαγωγικά κείμενα των δύο τευχών.

Τεύχος #1 (Φεβρουάριος 2012)



MLEBU είναι η πρώτη λέξη στη διάλεκτο της Ιάβας, της οποίας καταλαβαίνω το νόημα. Ήταν, επίσης, η πρώτη λέξη που με ανάγκασε να καταλήξω στο περιπολικό και να κοιμάμαι τώρα φυλακισμένος. Το MLEBU δεν είναι ένα πιλοτικό εγχείρημα τακτικής επικοινωνίας, αλλά διάχυσης ενέργειας και φαντασίας. Η βιωσιμότητα του MLEBU δεν είναι εγγυημένη. Το MLEBU δεν έχει σκοπό να προσκαλέσει ή να εξαναγκάσει οποιονδήποτε να "εισέλθει" σε μία κατάσταση όπως η δική μας σήμερα. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν είναι "μέσα"; ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΕΞΩ!

Sleman, Φεβρουάριος 2012 (Billy)



Το MLEBU είναι μια προσπάθεια ενάντια στη μονοτονία και τη στέρση ελευθερίας. Το MLEBU είναι μια ματιά στην καθημερινότητα. Το MLEBU είναι τόσο δημιουργική διαδικασία, όσο και καταστροφική. Το MLEBU δεν είναι μια περιοδική έκδοση. Το MLEBU είναι ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή και χωρίς εγγύηση ασφαλείας. Το MLEBU φτιάχνετε με τα χέρια μας, χρησιμοποιώντας μια λεπίδα ξυραφιού, κόλλα, στυλό, κραγιόνια και χαρτί...

Για το σύντροφο Ryo

Ο αναρχομηδενιστής Ryo, δολοφονήθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 2012 από μια ομάδα άγνωστων νεαρών, κοντά στο σπίτι του, όπου επέστρεφε μετά το πρωινό. Η δολοφονία του θεωρήθηκε άσχετη με τη δράση του και ο δράστης, που συνελήφθη, καταδικάστηκε σε 12,5 χρόνια κάθειρξη. Οι σύντροφοι του Ryo πιστεύουν πως δολοφονήθηκε επειδή ήταν αναρχικός...

Ακολουθούν δύο κείμενα των συντρόφων του Ryo, από το ανατρεπτικό αναρχικό εγχείρημα NEGASI.

Το πρώτο είναι μια γνωστοποίηση του γεγονότος από τη μεριά τους. Το δεύτερο κείμενο διαβάστηκε σε μια συνέλευση αλληλεγγύης, το Φεβρουάριο του 2013 και ασκεί δριμεία κριτική σε εκείνους που επέλεξαν να συνδιαλλαγούν με τις δικαστικές αρχές και να εμπλακούν στη δίκη του δολοφόνου.

Προς όλους τους συντρόφους κι όλες τις συντρόφισσες,

Στις 25 Νοέμβρη 2012, χάσαμε το σύντροφό μας Ryo. Τον σκότωσε ένα δειλό κάθαρμα το πρωί, την ώρα που γυρνούσε στο σπίτι του, έχοντας βγει έξω για το πρόγευμά του. Ο Ryo υπήρξε μέλος της πρώτης γενιάς του NEGASI και δραστηριοποιούνταν σε ενέργειες αντιπληροφόρησης, μεταφράσεις και εκδόσεις για τη στήριξη του αντιεξουσιαστικού κινήματος στο Manado.

Ο Ryo είχε, επίσης, εμπλακεί σε τοπικούς αυτόνομους αγώνες στο βόρειο Sulawesi. Δρούσε ως προπαγανδιστής και δημοσίευε πληροφορίες σχετικά με τους αγώνες αυτούς. Πεισματάρης αλλά σεμνός, ήταν πάντοτε ο πρώτος που θα νοιαζόταν για προβλήματα των συντρόφων του. Άφησε πίσω του μια γυναίκα κι έναν τετράχρονο γιο.

Τώρα πια χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη συντρόφων στο εξωτερικό προς τη σύντροφό του και το γιο του. Για εμάς, η γυναίκα και το παιδί του συντρόφου μας είναι επίσης συντρόφια μας. Και της συμπαραστεκόμαστε έμπρακτα σε ένδειξη άμεσης αλληλεγγύης. Μετά τη δολοφονία του Ryo, η υγεία της συντρόφου του κλονίστηκε σοβαρά και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες. Ένας απ' τους λόγους που βρέθηκε

να περνάει μερόνυχτα στο νοσοκομείο, ήταν οι κοινωνικές πιέσεις αναφορικά με την υπόθεση, προερχόμενες κυρίως από τοπικές φυλλάδες.

Ταυτόχρονα, διεξάγεται ακόμη η δίκη εναντίον του δολοφόνου. Καθώς, όμως, είμαστε αντίθετοι σε κάθε έννοια δικονομίας, δεν τρέφουμε κανένα σεβασμό προς το δικαστήριο και δε βασιζόμαστε στους δικαστές προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σύντροφό μας. Η ζωή του δε θα αναπληρωθεί με το να μπει κάποιος στη φυλακή κι άλλωστε, είμαστε ενάντιοι σε κάθε μορφή φυλακής. Πιστεύαμε πάντοτε πως δε μπορεί ν' αποδοθεί δικαιοσύνη από το κράτος, του οποίου κι είμαστε εχθροί. Θεωρούμε ότι η μόνη δικαιοσύνη είναι η άμεση αλληλεγγύη και η συντριβή των εχθρών μας.

Για επιστολές αλληλεγγύης και οικονομική ενίσχυση ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στο negasi@riseup.net

Άμεση αλληλεγγύη!

Ενάντια στη δικαιοσύνη-ιδιοκτησία του κράτους!

Καμιά φυλακή ποτέ και πουθενά! Μονάχα μπουρλότο στα κελιά!

Πρώην μέλη του NEGASI

Honour to Ryo



Ryo (1986-2012)

Nihilist-Anarchist of NEGASI, Indonesia

Counter-information, direct action, solidarity

asimetriskoblog.org negasikoblog.org

Καλησπέρα,

Απευθυνόμαστε σε όλους κι όλες, που υψώνουν πάντα τη γροθιά τους και δε σκύβουν ποτέ το κεφάλι μπροστά στην αδικία, στην κοινωνία και στους εχθρούς μας. Δείχνουμε το σεβασμό μας σ' όσους κι όσες εξέφρασαν την άμεση αλληλεγγύη τους ως γλώσσα αντίστασης.

Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας μέσα σ' αυτήν τη συγκέντρωση, ανάμεσα σε ανθρώπους που αυτοαποκαλούνται εμπλεκόμενοι στην απόδοση «δικαιοσύνης» για την οικογένεια του Ryo. Η επιβεβαίωσή μας βασίζεται στις αξίες μας ως φίλων, ως συντρόφων που έχασαν έναν αδερφό και σύντροφο. Τασσόμαστε πέραν της κανονικότητας και των αξιών της ηθικής. Μιλάμε εδώ ως άτομα και όχι ως ομάδα ή συλλογικότητα ή υπό οποιουδήποτε όρους οργάνωσης.

Κάποιοι από μας είχαμε την «ευλογία» να ζήσουμε έναν αδερφό και φίλο: το Ryo. Έναν άνθρωπο γενναίο και σύντροφό μας. Γι' αυτό, δε θέλουμε ούτε στιγμή ν' αρνηθούμε τη συνεισφορά που είχε στο ιστορικό μας ως ατόμων αλλά και ως ομάδας. Αναλαμβάνουμε τη συμμετοχή του στο εγχείρημα για να αποτίσουμε το σεβασμό μας. Θέλουμε να κρατάμε στη μνήμη την αξιοπρέπεία του και τη σκληρή δουλειά που έριξε για να μαθαίνει συνεχώς και να αμφισβητεί διαρκώς κάθε κανονικότητα και κοινωνική ειρήνη. Θέλουμε να δείξουμε πως η ζωή του ήταν μια διαδρομή συνειδητοποίησης ότι κάθε είδους κοινωνική ειρήνη και κανονική ζωή είναι μονάχα ένα μεγάλο ψέμα! Ότι όλοι μας ζούμε σε μια φυλακή. Εγκλωβισμένοι πίσω από νοητά κάγκελα, στη σφαίρα της βόλεψης, που μας χωρίζει απ' τη συνολική απελευθέρωση. Θέλουμε να δείξουμε πώς ο Ryo επέλεξε να πιάσει την επιθυμία του απ' τα γκέμια και να υπερβεί τα όρια των αντιλήψεων εντός της κοινωνίας: και πρόκειται για τη δική σας κοινωνία, όχι τη δική του. Είμαστε περήφανοι γι' αυτήν τη διαδρομή του, την οποία μνημονεύουμε αδιάλειπτα τιμώντας το Ryo: τον αγαπημένο μας.

Κάποιοι από εσάς μας πετάτε στα μούτρα τις επικρίσεις σας για τη δημοσίευση του προσώπου του αδερφού μας σε «τρομοκρατικές ιστοσελίδες». Είστε όλοι σας τόσο άρτια πληροφορημένοι για την «κοινή γνώμη» και μας κουνάτε το δάχτυλο μες στο πρόσωπο, αποκαλώντας μας «ένα μάτσο τύπους με κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα». Μας κατονομάζετε ως «κακούς φίλους», που δε θέλουν να αποδοθεί ποτέ «δικαιοσύνη» για την οικογένειά του. Διαβάσατε την προηγούμενη δήλωσή μας και μας κατηγορήσατε ότι είμαστε μια «φρενοβλαβής» γκρούπα, που τάχα χρησιμοποιούμε το όνομα του αδερφού μας μονάχα για το ιδιοτελές συμφέρον μας. Για όλους εσάς, ο τρόπος με τον οποίο δείξαμε αλληλεγγύη ήταν ο «λάθος τρόπος».

Θέλουμε να γνωρίζετε τα εξής:

Δε μπορείτε να μας αγγίξετε με τις επικρίσεις σας. Δε μπορείτε να πιέσετε τα κεφάλια μας να σκύψουν, ώστε να συμβιβαστούμε με το στυλ το δικό σας και τους δικούς σας όρους αλληλεγγύης. Το προσπαθήσατε και μονάχα να το προσπαθείτε μπορείτε, ωστόσο, καθέννας από μας είναι ελεύθερο πουλί, που έχει ανοίξει τα φτερά του μακριά απ' τις στρατηγικές σας, τις ενέργειες και τις παρλάτες σας.

Και θέλουμε να το επαναλάβουμε: δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Μα, δεν έχουμε καμιά απολύτως διάθεση να ενταχθούμε στην αποστολή σας να χώσετε στη φυλακή εκείνον το μπάσταρδο (που αφείρεσε τη ζωή του αδερφού μας). Δεν υποτασσόμαστε ούτε στιγμή στην εκδίκαση της υπόθεσης, στα τερτίπια του Τύπου, στα θρησκευτικά γεγονότα, στην «ανεξάρτητη επιτροπή», που έχει συσταθεί με σκοπό να εντοπίσει και να ξεσκεπάσει εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία ή παρόμοια πράγματα. Δε μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε αν κάποιος βγει «αθώος» ή «ένοχος» απ' το σφυρί ενός δικαστή, ούτε και αισθανόμαστε πως πρέπει ν' «αναλάβουμε τις ευθύνες μας» απέναντί σας και να σας δίνουμε «αναφορά» πάνω σε μορφές αλληλεγγύης. Μισούμε τα αφεντικά κι αν υπάρχει ανάμεσά σας κάποιο αφεντικό, θα μας βρει απέναντί του. Ε ναι, πάρτε το σαν απειλή!

Θέλουμε να βάλετε καλά στο μυαλό σας ότι ο Ryo ανήκει με όσους κι όσες εκδηλώνουν ή προτίθενται να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στο πρόσωπό του. Η ιστορία του αδερφού μας ανήκει, πλέον, στο διεθνές πνεύμα της συνολικής απελευθέρωσης, στις εξεγερμένες ατομικότητες, που ένιωσαν τον αδερφό μας σαν δικό τους αδερφό. Άμα σας χαλάει αυτό, να πάτε στο διάολο!

Μπορείτε να μας αποκλείσετε από τους περαιτέρω σχεδιασμούς σας. Δε μας καίγεται καρφάκι. Μπορείτε να κλείσετε τις πόρτες του δικαστηρίου. Δε μας απασχολεί να πατήσουμε το πόδι μας εκεί μέσα. Κρατήστε τις προσκλήσεις σας. Δε θα παρευρεθούμε. Είμαστε φαντάσματα. Φαντάσματα της λευτεριάς και εφιάλτης για τη δειλία σας. Κανένας φραγμός δε μπορεί να μας εμποδίσει από τη συνέχιση των αγώνων και της αλληλεγγύης προς το Ryo. Εσείς, μέσω της δίκης, επιλέξατε την πλευρά του συμβιβασμού με το σύστημα. Εμείς επιλέξαμε τη δική μας πλευρά.

Τιμή στον Ryo! Τιμή στις ανεξέλεγκτες ατομικότητες!

Ανώνυμα μέλη του πρώην NEGASI



"Η σιωπή, η σιωπή, η σιωπή είναι
μόνο για τα κοπάδια.

Είμαστε αγέλη οργισμένων λύκων,
που κυνηγούν τη λεία τους τη
νύχτα.

Είμαστε αγέλη οργισμένων λύκων,
που αλυχτούν στο φεγγαρόφως."

Eat