

Κρατικές δολοφονίες = Τυχαίες εκτυρσοκροτήσεις
Απαγχονισμοί στα τμήματα = Αυτοκτονίες κρατουμένων
Εξεγερτική δράση = Τρομοκρατία

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ

Στις 8 Σεπτέμβρη, στον απόηχο των εκλογικών υποσχέσεων εν όψει των εγκαινίων της Δ. Ε. Θ. ξεσπούν συγκρούσεις μπροστά στην πύλη εμπορίου. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων συλλαμβάνεται η αναρχική Χριστίνα Τονίδου από ομάδα ασφαλιτών και Ο.Π.Κ.Ε.

Στη θέα μιας δημοκρατούμενης πόλης ως αποτέλεσμα μιας συνολικότερης τακτικής που εφαρμόζει ο κρατικός μηχανισμός τα τελευταία χρόνια, η έμπρακτη εναντίωση με το κράτος και όσους κυοφορούν το αίσθημα της υποταγής δε μπορεί παρά να είναι δεδομένη. Διότι σε ένα σύστημα που βασίζεται στο κέρδος την εκμετάλλευση και τον ανταγωνισμό η δημοκρατία βαφτίζεται ένοχο οποιονδήποτε θέτει τη σκέψη και τη δράση του ενάντια στη ροή της είτε έμμεσης είτε άμεσης υποδούλωσης.

Και όσο μιλάμε για εντεινόμενη καταστολή της παρουσίας και δράσης του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου δεν πρέπει να ξεχνάμε την καταστολή της ελεύθερης σκέψης που επιβάλλουν τα καθεστωτικά μέσα. Χρόνια τώρα όπου δε φτάνει το γκλόμπ του μπάτσου, φτάνει η πένα του δημοσιογράφου. Από την απονομηματοδότηση των ριζοσπαστικοποιημένων κινημάτων, των πρακτικών επαναστατικής αλληλεγγύης και των εξεγερτικών δράσεων μέχρι τις παραφιλολογίες και τις ψευδείς ειδήσεις. Πρόσφατα παραδείγματα είναι η ερμηνεία του κύματος των εξεγέρσεων στις περισσότερες φυλακές της χώρας και η βίαιη καταστολή τους ως το καπρίτσιο δύο, τριών βαρυποινιτών, η απόδοση ευθυνών για τις πυρκαγιές άλλοτε σε «γνωστούς-αγνώστους» (οι αναρχικοί σταματούν τους εμπρησμούς τραπεζών και καίνε τα δάση) και άλλοτε σε ακραία καιρικά φαινόμενα, η εξαγγελία περί αυτοκτονίας του μικροπωλητή Τοπί Οπουα και η εν γένει εδραίωση κάθε ψευδούς ισχυρισμού των μπάτσων για τυχαίες εκτυρσοκροτήσεις όπλων, αυτοκτονίες σε κρατητήρια και φυλακές.

Αναφορικά με την υπόθεση της Χριστίνας οι συνεχείς αναφορές σε προσαγωγές ατόμων, έρευνες σε σπίτια, κατοχή χειρόγραφων σημειώσεων και με αποκορύφωμα το ότι ρουφιάνεψε ονόματα δε στόχευαν σε τίποτε άλλο παρά την ενδεχόμενη πτόηση του αισθήματος της αλληλεγγύης.

Σχετικά με όσους ακολουθούν εξεγερτικές πρακτικές η αλληλεγγύη πρέπει να θεωρείται δεδομένη εφόσον εκφράζονται συγγενικά χαρακτηριστικά. Μιλώντας για αυθορμητισμό της σκέψης συγχέουμε το αίσθημα της αλληλεγγύης με τις πρακτικές έκφρασης και εφαρμογής της.

Όσο υπάρχουν δημοκρατικά κολαστήρια, κρατικές αυταπάτες και καθεστωτικά μέσα που βραχυκυκλώνουν τη σκέψη και την εγκλωβίζουν σε ασφυκτικά καλούπια

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΄ΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΝΙΔΟΥ

(προφυλακισμένη για τα επεισόδια στην πύλη εμπορίου της Δ. Ε. Θ. στις 8 Σεπτέμβρη)

ΟΥΤΕ ΠΟΙΝΙΚΟΙ-ΟΥΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΠΟΥΡΑΟΤΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΥΛΑΚΗ

Κατειλημμένο στέκι Ναδίρ

